

32. DE 10 GEBODEN.

Alle Israëlieten verzamelden zich aan de voet van de berg Sinai. Alle bewustzijns-elementen waren aanwezig “in de woestijn”. De Israëlieten mochten de berg niet op omdat het te gevaarlijk was om als onvoorbereid bewustzijn contact te hebben met het goddelijke. *De Joden dragen daarvoor symbolisch een keppeltje.*

Jahweh daalde neer “op een wolk” = water (PR) + vuur (GR). De wolk was tegelijk een sluier en een bescherming om het goddelijke te verbergen. De engelen bliezen op bazuinen. Het is een schokkende gebeurtenis die doorheen het ganse lichaam en de psyche trilt. Mozes kreeg richtlijnen om zich klaar te maken om het Beloofde Land binnen te gaan. Daartoe moest er eerst nog heel wat veranderen. Alle bewustzijns-elementen werden in de materiële wereld verworven. Daardoor waren ze aan materiële, emotionele en mentale omstandigheden gebonden. Deze verbondenheid moest eerst weggezuiverd worden. Dit kon pas wanneer er geen nieuw karma meer werd bijgemaakt. Daartoe dienen de 10 geboden. De 10 Geboden zijn voorschriften om geen nieuw karma meer aan te maken.



De 10 Geboden worden op de “boom” geplaatst en vormen een eenheid. Overtreedt men 1 gebod zondigt men tegen alle andere. Het brengt de psyche in een onevenwicht. Oordeel en genade komen in actie om dit evenwicht te herstellen. Dit vormt automatisch nieuw karma. Plaatst het bewustzijn zich op Tiferet keert de Kennis automatisch terug. Het is niet nodig voortdurend bewust te zijn van de tekst der geboden. Is het bewustzijn voldoende hoog handelt men intuïtief in functie van de geboden.

De geboden op de 3 bovenste sefirot bepalen de verhouding tussen God en de mens. De overige 7 bepalen de verhouding tussen de mensen in het fysieke (het geziene) en in de psyche (het ongeziene). Samen zijn er 14 geboden. Op elk sefer zit 1 gebod. De plaats is niet willekeurig gekozen, maar verbonden met de eigenschappen en de inhoud van dit sefer. De Kerk plaatste de inhoud van de geboden enkel in het fysieke. Het evenwicht in Tiferet wordt pas bewaard door traditie en inspiratie; door weten en wijsheid. Pas wanneer het centrum van bewustzijn los komt uit de gevangensdriehoek van het ego kan het BWZ opstijgen,

maw wanneer de 3 eerste stappen gezet zijn. Zoniet bestaat er geen enkele mogelijkheid.

1° gebod: KETER – KROON:

Ik ben de Here uw God die u uit het land Egypte heeft geleid, uit het slavenhuis. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Exodus 20:2

Ik ben: Keter - de goddelijke manifestatie.

Het GR is uw eigen God. De 10 namen van God zijn de 10 goddelijke aspecten. De uittocht uit Egypte situeert zich boven de driehoek van het ego en onder Tiferet.

GODDELIJK RIJK



Geen andere goden: God is het enige streefdoel, het idool van de levende mens en bv niet Elvis. Het GR is dus het ideaal dat we moeten bereiken. Niets is belangrijker. Daarom: 'Wees zoals Ik.' Wees is duidelijk verschillend van word. De mens moet een kanaal zijn om het goddelijke te vertegenwoordigen. Dit wordt ook aangehaald in het scheppingsverhaal: "...naar Zijn beeld en gelijkenis." Alle goddelijke eigenschappen zijn in de mens aanwezig. Hij moet ze enkel naar buiten brengen. Dit is het eigenlijke doel van het menselijke bestaan. De mens werd "gezonden" op de 7^o dag. Hij daalde af naar de materiële wereld om te leren. Het is dus nodig dat de mens zijn doel kent alsook de omstandigheden en de plaats waar de lessen doorgaan.

Het goddelijke naar buiten brengen begint heel klein en eenvoudig. De mens moet zich enkel gedragen zoals het van hem verwacht wordt. Als de gedragingen vanuit het ego komen bestaat het gevaar voor godsdienstwaanzin of misleiding. Elke mens krijgt eigenschappen om zijn rol te spelen. Alle eigenschappen van de mensen samen vormen een totaliteit. De mens heeft wel

een vrije wil om ze te gebruiken. Iedereen krijgt dagelijks situaties aangeboden om het goddelijke te zijn en niet enkel om het goddelijke te verkondigen. Het goddelijke werkt doorheen de mens. Hij is een ideaal kanaal. Er is enkel tijd nodig om dit naar buiten te brengen.

Een kabbalist gelooft niet, hij weet.

Godsdienst moet een leidraad zijn. Godsdienst is niet absoluut. Gaat men voorbij aan de essentie mist men het doel. Staat het bewustzijn boven het ego is er geen regelgeving nodig.

De schepping is een school om de goddelijke manifestatie te ontplooiën. (Cfr de Jakobsladder) Jakob zag de zin van de schepping in een visioen. Dit is te vergelijken met inzicht in het spirituele. Dit gebeurt "op de 3^o dag". Uit dit ene doel werden alle andere doelstellingen gevormd. De mens

- is de binding tussen hemel en aarde.
- werd geschapen op de 6^o dag in de namiddag. (De engelen op de 5^o dag)
- werd geboren naar het beeld en de gelijkenis van God.
- is de eerstgeborene en de enig geborene.
- is de enig geborene betekent dat elke mens uniek is in zijn rol op die ene plaats in de kosmos.

Cfr Christus = elke mens
= het doel van elke mens

In zijn verblijf op aarde stelt de mens de materie altijd als 1° doel. Hij moet zich vestigen om goed te aarden. In de “tuin van Eden” krijgt de ziel de theoretische lessen. De ziel moet afdalen om de lessen in de praktijk te brengen. Daartoe worden de geboorteplaats en ogenblik bepaald. Dit is haar kosmische bestemming. Eerst weigert de ziel. Zij vreest de lasten van het lichaam en de omstandigheden. Zij zal bij de indaling worden afgesneden van de Kennis. De ziel zal het goddelijke moeten vertegenwoordigen in de beperking van de materiële wereld. Hieruit moet de les geleerd worden

Wees in de wereld, maar niet van de wereld.

“Vrees het kwade” Het kwade is wat je wegleidt van het doel. Het leven moet een evenwicht zijn tussen theorie en praktijk.

Cfr Gaat een kind voor het eerst naar school krijgt het goede raad mee. Het kind zelf moet de keuze maken tussen de lessen leren of de afleiding volgen.

Al het materiële mag gebruikt worden, maar het mag je niet van het doel weghouden. De bewustzijns-groei zit hem in het dagelijkse leven. In de praktijk van het spirituele ligt het doel:

Het goddelijke vertegenwoordigen op aarde.

Het vervullen van de plichten en taken in het dagelijkse leven is de beste manier om spiritueel te groeien. Hierin zijn alle mensen gelijk. Ben je te veel bewust spiritueel bezig bestaat het gevaar dat je dit van op het ego gaat beleven en jezelf boven de anderen gaat plaatsen. Vele godsdienstoorlogen vinden hierin hun oorsprong.

Het goddelijke vertegenwoordigen moet **onvoorwaardelijk** gebeuren, bewust en onbewust. De minste handeling met een voorwaardelijke achtergrond belemmert de spirituele groei. Daarom moet men bij een bewustzijns-groei soms handelen tegen de gangbare normen in. Dit zijn de beperkingen van de massa waar men zich moet boven stellen. Het doel van de mens op aarde is het goddelijke te vertegenwoordigen en anderen hierbij te helpen dit te verwezenlijken. Niet enkel in woorden maar vooral in daden. Zeggen is doen.



... UW WIL GESCHIEDDE ...

Dit zou elke dag herhaald moeten worden om het geheel eigen te kunnen maken. Wat het goddelijke verlangt is het doel van het leven. Het bepaalt je taak en wat elk in zijn eigen leven met zijn eigen mogelijkheden en omgeving moet vervullen.

2° gebod: CHOCHMA – WIJSHEID:

Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverige God.

Je mag natuurlijk een beeldje maken. Het gaat helemaal niet over de fysieke wereld. Men gebruikt woorden en beelden van hier om iets in de hemel te beschrijven. Woorden en beelden van hier zijn beperkt. Ze schieten tekort om over te brengen hoe of wat het goddelijke is. Ze stellen het goddelijke op de één of andere manier voor maar het is altijd te beperkt om echt helemaal duidelijk te maken wat echt is. Raak dus nooit bevangen door de materiële voorstellingen van iets uit de hemel. Het kan niet in woorden worden samengeperst. We kunnen enkel spreken in allegorieën en symbolen. Word niet bevangen door materiële voorstellingen, want woorden veranderen in de loop van de tijd ook van betekenis. Vb.: Karel de Stoute was niet stout maar vermetel. Zo niet buig je er voor en ga je het dienen en dan dien je iets dat het niet

voorstelt. Als je bidt voor een beeld, bidt dan niet voor het beeld maar voor dat wat het voorstelt, zoniet val je in de diepte. Vb Mozes en het gouden kalf. Kalf staat voor lager paradijs. (zwarte en witte stier) Die mensen schreven alles toe aan een soort sinterklaas en zwarte Piet. Wie braaf was kreeg lekkers, wie stout was de roe. Men aanbad om iets te krijgen en men was braaf om niet gestraft te worden. Maar dat is de verkeerde motivatie. Dat heeft niets met het goddelijke te maken. Dus moet men niet offeren om iets te krijgen. Het goddelijke houdt zich met dergelijke zaken niet bezig. Zij die het gouden kalf aanbaden zakten door de grond terug in de materie. Ze konden de hogere trilling niet vasthouden. Plaats het goddelijke niet in de materie. Elke godsdienst doet dat wel.

De wateren onder de aarde is het PR. In een moskee of synagoge staan geen beelden. Ook in protestantse kerken staan geen beelden. *Cfr beeldenstorm* Pas op met wat je denkt over al wat zich in de hemel en in het paradijs bevindt. Vorm U er geen beeld van want wij kunnen er ons geen beeld of idee van vormen. We maken ons makkelijk voorstellingen, maar pin je er niet op vast want het zal toch anders zijn. Dogma's houden je vast. De kans is immers groot dat wij het beeld op zich gaan vereren en het goddelijke vergeten. Nochtans hebben wij altijd nood aan afbeeldingen van iets dat "onbekend" is. Alles wat zich in de verschillende niet-materiële rijken bevindt is anders en is onderworpen aan andere wetmatigheden. Om iets te begrijpen moeten we het kunnen uitbeelden, er een gekende vorm aan geven. Met ons beperkt bewustzijn kan deze vorm dan zo vertrouwd worden dat het als metafoor een eigen leven gaat leiden.

Cfr In onze cultuur wordt God meestal voorgesteld als een oude man met een baard.

Het mannelijke = bewustzijn

Oud (baard) = wijsheid, kennis

Cfr "sterven voor Christus" = het bewustzijn verhogen.

Wordt evenwel de vorm aanbeden is er geen bewustzijnsverhoging meer. Vermits alle vormen tijdelijk zijn, zijn ook de waarheden eraan verbonden tijdelijk. Zo komt men tot verschillende interpretaties van eenzelfde oorsprong. Elke voorstelling (z.g. "waarheid") is dan gebonden aan een persoonlijk bewustzijn. Elke voorstelling van het goddelijke onder welke vorm ook, druist dus in tegen het 2° gebod. Religieuze kunst is goed, maar is geen einddoel. De kunstenaar drukt hiermee iets uit. Het kunstwerk is dus verbonden met de kunstenaar zelf.

Vele kunstwerken spreken ook in symbolen. Bv een heilige wordt vaak afgebeeld met gevouwen handen en met de blik naar boven. Dwz dat hij/zij op aarde leeft maar met het bewustzijn op het goddelijke is gericht. O.L.Vrouw met 3 zwaarden door het hart symboliseren de 3 lagere chakra's. Een hoger bewustzijn verwerven is pijnlijk.

Een naijverige God: De mens is een goddelijke vonk op zending. Leven na leven moet hij zijn taak waarvoor hij gekomen is "beleven". Wat hij ook doet, hij zal niet aan zijn opdracht ontsnappen. Het einddoel is altijd terug te keren naar een hoger bewustzijn en de goddelijke staat herwinnen. De tijd die hij daarvoor neemt is van geen belang. Het gaat over ontelbare levens.

2° ... want ik de Heer uw God ben een naijverige God die ongerechtigheid der vaders bezoekt aan de kinderen, aan het 3° geslacht en aan het 4° geslacht van hen die mij haten en die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.

Geslacht betekent leven. *Het 3° en 4° geslacht* is het opgebouwde karma gedurende vele levens. God kan niet toestaan dat je met iets anders bezig bent. Het zet je terug op het rad van wedergeboorte als je niet met het juiste bezig bent.

Van hen die mij haten = diegenen die de taak niet vervullen

Van hen die mijn geboden onderhouden = diegenen die geen karma aanmaken en dus met een hoger bewustzijn leven.

Deze bijbelse taal drukt het principe van geboorte en wedergeboorte uit. Er wordt gewaarschuwd voor de misleiding door de vorm. Vroeger werden bisdommen gekocht (prinsbisdommen). De Kerk gaf bestaanszekerheid. Het geloof en de spiritualiteit werden ondergeschikt.

Men moet de 10 geboden onderhouden wanneer men door de sfeer van Zuivering is. Verlaagt de mens zijn bewustzijn en richt hij zich op de materiële wereld zal hij belang hechten aan materieel gewin, boekenwijsheid (zonder toe te passen) en het lichaam. Om de lessen te leren zal hij keer op keer moeten terugkeren. De fouten uit het verleden worden meegesleept en laten littekens op de ziel achter. Die littekens moeten in het leven opgelost worden vaak in minder gunstige omstandigheden. Alle fouten kunnen hersteld worden in volgende levens. De mens wordt hiervoor niet veroordeeld maar komt wel op het sneldraaiend rad van de trage evolutie. Hij wordt een individu gebonden aan de wetten van de massa en gestuurd door de Algemene Voorzienigheid.

Bij een verhoogd bewustzijn storten alle materiële doelstellingen in. Dit kan ook op het einde van het leven. Bezit, carrière, macht... zijn gebouwd op het ego en moeten ingeruild worden. *De veerman moet betaald worden.* In elk leven storten illusies of doelen in die men buiten zijn goddelijke zending nastreefde. Bv men kan zich uiterst inspannen en zijn best doen om een bepaald doel te bereiken, bv promotie, en toch kan een ander met je doelstelling weglopen.

| |
|--|
| Hij die niet weet wordt onschuldig gehouden. Hij die weet wordt beproefd. |
|--|

Zeggen = doen.

Spreken is zilver, zwijgen is goud.

Het voorbeeld geven is soms belangrijker dan prediken. Vaak willen wij anderen duidelijk maken wat ze fout doen en worden we hierin zelf op allerlei manieren gedwarsboomd door de omstandigheden. Dit wordt dan van bovenaf geregeld zodat de theorie in de leefomstandigheden van beiden kan worden ingepast

‘Er zijn’ voor de anderen als het nodig is, met respect voor de individuele vrije wil van de anderen kan soms meer opleveren voor beiden. Hier kan de mens als een ”wegwijzer” werken. De andere kan met zijn vrije wil deze weg volgen of niet. De wegwijzer zal deze persoon evenwel niet volgen om te zeggen dat hij niet de juiste weg opgaat. Dat is “het goddelijke vertegenwoordigen op aarde” en het doel van het bestaan van de mens.

3° gebod: BIENA – BEGRIJPEN:

Gij zult de naam van de Here, uw God niet ijdel gebruiken.

De naam: er is slechts 1 doel nl de éénwording met het goddelijke. De mens heeft vele andere doelen die hiervan verschillen. Deze zijn allemaal verbonden met het lot. Ze zijn van geen belang voor de éénwording. Zweer nooit want het veroorzaakt zweren op je ziel. Men kan niet zweren in de naam van God. Men kan niet spreken in de naam van God tenzij men een bewustzijn in Keter heeft en dus in eenheid met God leeft. Een wens is energie die pas verdwijnt als de wens wordt ingelost. Het is gecreëerde energie. Men mag er zeker God niet bij betrekken. Sluit geen verbonden voor eeuwig. Trouw niet. Een wens is een demoon. Iemand haten is een demoon creëren. Hij zit in je ziel en blijft weerkeren in reïncarnaties tot je hem zelf weer oplost. Deze demoon wordt door je energie gevoed. De gehate ondervindt er enkel wat van wanneer hij er iets van wil maken. Gebruik Gods naam enkel om uit naam van Hem te spreken. Enkel daarvoor is hij

bruikbaar. De naam van God juist uitspreken is met de juiste intentie handelen en niet naar de logopedist lopen.

De namen van God (72 in totaal) verwijzen naar de eigenschappen in de psyche. Deze mogen niet gebruikt worden voor iets dat ingaat tegen de doelstelling. Alles is voorzien in de Schepping om terug te keren tot de eenheid. Men kan dit dus niet beïnvloeden zonder gevolgen voor de totaliteit. Bv ziertjes winnen gaat in tegen de doelstelling. “Vraag en u zal geantwoord worden”. Maar niemand die er nog niet klaar voor is kan tot iets geforceerd worden.

De naam van God ijdel gebruiken is de naam betrekken bij aardse zaken. Vloek niet. Het is een wens die blijft tot hij uitkomt. Vervloek niet. Het geeft bestaansrecht aan vloeken. Het maakt je gevoelig voor vloeken. Bij vloeken wordt een energie uitgezonden die versterkt zal terugkomen. Ook bij “God zal u straffen” wordt de naam ijdel gebruikt. God wordt hier op het ego geplaatst. Andere energieën kunnen er zich aan vasthechten. Dat vormt een kluwen van demonen en kan in het ergste geval bezetenheid veroorzaken. Iemand vervloeken komt op jezelf terug. Duivels uitdrijven is energieën uitdrijven. Energieën kunnen door gedachten aangetrokken worden. Alle energieën moeten geneutraliseerd worden om te kunnen stijgen op de ladder. Het uitdrijven is fysiek zeer pijnlijk en op de rand van het draaglijke. Dit kan evenwel een snelle manier van groeien zijn. Fysieke pijn is altijd verbonden met psychische pijn. Het lichaam is verbonden met het lagere paradijs. In de aura zitten verschillende lichamen waaronder het pijnlichaam. Geen pijn voelen is levensgevaarlijk. De pijn van de psyche is voelbaar in het lichaam.

4° gebod: CHESSED – GENADE:

Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt.

Sabbatdag is in het Scheppingsverhaal de 7° dag, nl de rustdag.

Heiligen = heel maken; integreren in het geheel (van het leven)

Rustdag = bewustwording. Het heeft niets te maken met een dag van de week. De rust in het fysieke is nodig om te ontspannen. Dit moet de mens er aan herinneren dat niet alles rond activiteit draait. Activiteit is niet het doel, maar een middel, ook activiteiten rond hobby of sport. Rust in het fysieke doelt ook op het denken in de materie. Dit gebod zit op Chesed of genade. Het denken en het fysieke stoppen. Dit is in herinnering aan de afkondiging van de 3 eerste geboden... Toen stond de wereld stil opdat de goddelijke inspiratie goed zou kunnen binnendringen of het manna goed zou kunnen binnenkomen. Enkel in een rusttoestand kan de goddelijke Genade en Inspiratie of het manna goed binnendringen. Deze dag moet men dan ook volledig anders bezig zijn. Het is zich wijden aan gemeenschappelijk gebed en studie. Op de “dag des Heren” gaat het om de ziel en niet om de rol die de ziel vervult.

Cfr Bij de Joodse gemeenschap wordt vanaf vrijdagavond tot zaterdagavond de tijd besteed aan gebed en studie; gemeenschappelijk om er aan te herinneren dat ze SAMEN op pad zijn, dat ze SAMEN hier zijn om te leren.

Op deze dag moet men alles wat het verschil bepaalt tussen de mensen in de maatschappij loslaten. Op deze dag gaat het om de ziel en niet om de rol die men tijdens het natuurlijk leven speelt.

Dit wordt in elk heiligdom (synagoge, tempel, kerk...) zo gesymboliseerd. Alle heiligdommen werden op eenzelfde manier gebouwd zodat een gelovige zich overal thuis kan voelen. De vieringen volgen ook overal eenzelfde “kalender”, zodat ook hier op elk moment en overal ter wereld dezelfde teksten worden gelezen. De gebouwen vertonen ook allen dezelfde symboliek. Aan de ingang van een kerk, synagoog of moskee staat een wasbekken. Het is bedoeld voor een rituele reiniging. Doopvond – wijwatervat. Alle uiterlijke tekenen van stand, macht, beroep,

aanzien moet men achterlaten wanneer men de kerk betreedt. Daarom komt men in gemeenschap samen. De ziel betreedt het heiligdom. Daartoe laat men de materie los. Dit gebeurt symbolisch met de offerschaal.

De priester is nu evenwel naar het volk gekeerd. Ook veranderde er details in het misoffer. De mis is nu een sociale happening geworden en gaat aan zijn doel voorbij. In de kerk zouden de gelovigen als zielen moeten beschouwd worden. De rol in dit leven mag van geen belang zijn. Vaak wordt er in de parochie toch onderscheid gemaakt tussen de vooraanstaanden en het plebs. Vroeger waren ook de plaatsen van vrouwen en mannen gescheiden. De mannen zaten in het rechts deel, de vrouwen in het links deel van de kerk. Hierdoor kwamen de trillingen in evenwicht. (*Cfr de boom*)

Het 1° tot 3° gebod hebben geen materiële betekenis. Het 4° tot het 10° gebod hebben wel een materiële betekenis. Daarom worden er telkens dubbele betekenissen aan verbonden.

1° Materieel:

Elk levend wezen heeft behoefte aan rust, ook dieren en planten. De rustdag kan ingevuld worden met studie naar bewustwording; zoeken naar de zin van het bestaan of bijbelstudie. Het nadenken in deze tijd komt meestal na - het - denken. De zin van het leven wordt meestal vertaald als: zo veel mogelijk genieten.

Bijbelstudie is belangrijk. De oorspronkelijke en essentiële doorgegeven kennis is het manna (spiritueel voedsel) voor de volgende geslachten. De Bijbel is een deel van de totale Kennis. Deze studie moet gebeuren vanuit een neutraal standpunt zonder de tussenkomst van het ego.

2° Psyche:

Op de dag dat alles stil staat dringt de goddelijke Genade vanuit het goddelijke niveau door tot het helleniveau. Dit geschiedde op de 7° dag. Het is een fase.

Adam Betzalmenu werd geschapen op de 6° dag en deinde uit over het ganse HR. Hij stond met de mond thv het “spiritueel voedsel” en met de voeten in het uitvoeringsdomein. (Malchoet HR = Keter materiële wereld).

De 7° dag rustte Hij en Hij zegende de mens. De mens wordt gezegend als hij op zending gestuurd wordt.

De 7° dag werd geheiligd om er aan te herinneren wat het doel en de zin van het leven is. Het is een moment om naar hogere sferen te gaan. Op de Sabbat daalt de Shechiena dieper in. Op welke dag van de week dit wordt gedaan is niet belangrijk. Zo toch wordt het ‘niet werken op Sabbat’ in de materie geplaatst.

De 7° dag is de dag van de uitvoering. Wij zitten nu in de uitvoering. Wij zijn constant in de 7° dag, elke seconde van ons leven. Dit moet ons ook voortdurend herinneren aan het waarom we in dit uitvoeringsdomein (materiële wereld) zitten. Iedere bewuste weet dat hij in de 7° dag leeft. Hij moet die dag dus heilig (heel) maken door het goddelijke te vertegenwoordigen op de plaats waar hij is, in de omstandigheden die zich voordoen en met de eigenschappen die hij heeft. Op de 7° dag begon de grote jubilee of Shemittah. Wanneer de goddelijke Lichtflits Malchoet bereikt start de grote Shemittah.

Shemittah: 49 grote fasen waarin de mens de lessen kan leren nodig om een “levende God” te zijn en de ganse Schepping te brengen op een goddelijk trillingsniveau. De 7° dag of de sabbatdag is dus veel meer dan een vrije dag in de arbeidsweek. Op de 7° dag rustte God. De taak is dan aan de mens.

Het goddelijk Licht daalt in de hogere psyche. Op de boom zien we symbolisch de “kelk” boven Tiferet. Hier bevindt zich het mystiek lichaam van Christus. Het goddelijk Licht is leven gevend en kan dus vergeleken worden met het bloed (drager van het leven) in het fysieke lichaam.

De hostie en de kelk krijgen een hogere trilling bij de consecratie. De materiële chemische samenstelling blijft natuurlijk dezelfde. Zeer uitzonderlijk kan een priester boven de grond zweven door het contact met de hogere trillingen van de hostie en de kelk.

Cfr Mozes: het stukje hoger bewustzijn krijgt de taak om een tabernakel te bouwen aan de voet van de berg als verbinding tussen het hogere en het lagere, tussen de psyche en het lichaam.

Het tabernakel is de goddelijke behuizing. Tijdens het leven moet de mens een tabernakel bouwen onder Tiferet. Het is zich bewust open stellen voor het goddelijke, ernaar handelen en het doorgeven.

5° gebod GVOERA – OORDEEL:

Eer uw vader en uw moeder

De mens wordt altijd in die omstandigheden geplaatst nodig voor zijn evolutie. Deze verschillen meestal sterk van wat men graag zou willen. Ouders zijn niet altijd de gedroomde modelouders voor hun kind. Het is vaak moeilijk om het 5° gebod te aanvaarden tegenover zijn fysieke ouders. Alles draait echter rond het woord eren.

Materieel:

Eren is op de juiste plaats zetten in uw eigen leven. Dit verschilt van liefhebben.

Cfr Een soldaat moet een overste groeten. Dit is eer bewijzen, zonder dat hij de persoon moet kennen. Zelfs zonder goede band met de ouders is het noodzakelijk te erkennen dat zij de juiste waren in dit leven. Zij brachten je tot aan je 18° jaar waar je nodig was. Vanaf hier ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen evolutie.

Psyche:

De sefirot op de boom Abba (wijsheid) en Anna (begrijpen) zijn de actieve en vormgevende sefirot. Zij betekenen vader en moeder, zowel in het hemelse als in het paradijselijke. Eren betekent hier het spirituele op de juiste plaats in je leven zetten. Ook hier mag je niet vergeten waarvoor je gekomen bent.

Bijbel: “trouw zijn aan de stam.” Cfr Jacob en Esau: Jacob had een visioen en bleef trouw aan zijn stam.

Jacob zag in dat hij zijn bewustzijn moest ontwikkelen om één te worden met het goddelijke. Hij bond zich aan zijn doelstelling en trouwde met een “vrouw binnen de stam”. Esau had als levensdoel zo veel mogelijk materie te verwerven. *Esau trouwde met een vrouw van buiten de stam.*

Wijsheid en weten zitten in de hogere psyche en brengen je tot de binnenste kern van de kennis. Het 5° gebod ligt op de sfeer van gerechtigheid. Veronachtzamen we dit gebod, activeert de sfeer van gerechtigheid zich in onze eigen psyche. Deze sfeer creëert in het dagelijks leven voorvallen die je hieraan moeten herinneren. De kennis die je moet opdoen komt via overlevering (Bijbel en andere spirituele geschriften); de wijsheid komt via “openbaring” of inspiratie. De Bijbel kan je niet lezen met je verstand. Dit boek gaat over de ziel en niet over het lichaam. Bij de Joden zal men de Bijbel in ere houden. “Er mag geen jota aan veranderd worden”. Er mag geen interpretatie van neergeschreven worden. Dit gebeurde toch in de diverse bijbelvertalingen. Deze interpretaties

moeten evenwel in evenwicht blijven door inspiratie of vernieuwing. Woorden die 3000 jaar geleden werden gebruikt hebben nu een andere betekenis. Door de inspiratie moet je “achter” de tekst kunnen lezen en er de zielenbetekenis in vinden. De echte betekenis wordt voorgesteld door het hemelse manna. Dit betekent het bestuderen van de Bijbel, gebed en meditatie. Deze moeten in evenwicht staan. Dit is de spirituele betekenis van vader en moeder, die allebei een betekenis krijgen in je eigen spirituele evolutie.

Ook de fysieke ouders hebben een functie in de fysieke evolutie. Abba en Anna zullen in een goddelijke impuls je fysieke vader en moeder de levensleer toedienen die jij als nieuw leven nodig hebt. De fysieke ouders zorgen voor een nieuw materieel lichaam waarin de psyche kennis kan opdoen. In elke mens zit al het weten en alle wijsheid opgeslagen, maar dit moet naar buiten komen onder de vorm van kennis. Een boreling zit in de duisternis. Hij weet niets van de bedoelingen.

Kennis is wat je weet in wijsheid toepassen.

De sefirot Abba en Anna worden in de Bijbel ook **Adam en Eva** genoemd. Samen met het Zelf vormen zij de GEEST. De geest moet je er aan herinneren het contact met het hemelse niet te verliezen. Abba en Anna hebben inzicht in het goddelijk Plan omtrent alle levens. Ze hebben ook inzicht in jou leven. De ziel moet dit plan uitvoeren. Daartoe wordt een rol (ego) toegekend. Het ego is zeer belangrijk maar mag de eigenlijke taak niet veronachtzamen voor een eigen gekozen taak.

Adam en Eva zijn aspecten in de psyche van elke mens. De appel is de lokroep van de materiële wereld waarin een nieuw lichaam wordt gevormd en dat bestuurd moet worden door de ziel. Verliest het ego het contact met het Zelf, Adam en Eva, gaat het ego op zichzelf draaien en worden alle bindingen verbroken. Adam en Eva kennen een evolutie in de materie, terwijl de aartsvaders de bewustzijns-elementen in elke ziel zijn.

Niemand met het bewustzijn nog in de materie zal Israël binnengaan. Dit gold ook voor Mozes. Wijken we af van de juiste lijn ontstaat er een onevenwicht tussen de sefirot van oordeel en genade. De psyche zal dan automatisch een correctieproces starten. Dit kan over meerdere levens lopen. Voor de psyche bestaat er niet zoiets als verschillende levens. Alles loopt door in oorzaak en gevolg.

Ouders kunnen met begeleiders of een maggid vergeleken worden. Daarom moeten zij op de juiste plaats in het leven gezet worden. Dat is eren. Ook de engelen en aartsengelen houden de kosmos in stand en verdienen daarom een eigen plaats in het leven. Zij functioneren o.l.v. Gabriël en vragen respect voor hun taak.

Numerologisch van ABBA: 1 2 2 1, van eenheid naar dualiteit en van dualiteit terug naar eenheid.

6° gebod: TIFERET – SCHOONHEID:

Gij zult niet doodslaan

Het 6° tot 10° gebod zijn de lagere geboden. Het zijn herhalingen van het 1° tot het 5° gebod. Het gaat over de spirituele evolutie. In de Hebreeuwse tekst staat er letterlijk: ‘*Gij zult niet moorden.*’ Doden kan eventueel per ongeluk gebeuren. Soms is het zelfs geoorloofd om een hoger goed te beschermen. Dit valt echter buiten ons oordeelvermogen.

Materieel:

De betekenis is duidelijk. In geen enkel geval is doodslag geoorloofd. Wanneer men de vrijheid heeft om te doden maakt men de samenleving kapot. Blijft dit ongestraft, ontstaat de chaos. Al wat rondom ons is, is nodig voor ons om iets te leren. Het is onze persoonlijke uitdaging om ons ego en tekorten onder controle te brengen. Elke mens heeft een plaats in de maatschappij. Mensen die je minder goed liggen zijn er om je bepaalde lessen te leren. Ze zijn er meestal om je ego en je tekorten onder controle te brengen. Deze mensen zijn je persoonlijke uitdaging. Het ego onder controle brengen kan je niet afdoen met de “dooddoener”: “Ik ben zo en daar kan ik niets aan doen.” Er is niemand die geen tekorten heeft. Bij de incarnatie krijgt elke ziel een karakter dat beïnvloed wordt door de planetaire sferen. Hierdoor worden bepaalde aspecten van het karakter benadrukt en andere onderdrukt. Zo ontstaan in de psyche onevenwichten met eigenschappen en tekorten. De tekorten moeten dan onder controle gehouden worden.

Cfr Ook de Messias had tekorten eigen aan zijn karakter.

Het gaat erom mensen te aanvaarden zoals ze zijn. Het staat je vrij om met mensen die je niet liggen geen contact te hebben. Zij hebben echter allemaal bestaansrecht, ook de wreedste moordenaars. Wordt een leven door moord weggenomen ontbreekt er iets in het geheel. Men ontnemt zo verschillende mensen de kans om iets te leren.

Psyche:

Het 6° gebod staat op Tiferet = het Zelf. Het is de verbinding tussen het lager Zelf en het hoger Zelf. Men mag niemand de kans ontnemen om spiritueel te groeien. *Jahweh zei tegen Adam Betzalmenu: “Wees vruchtbaar”*. Dit betekent: ga in een groeiproces, ontwikkel u. *De Israëlieten vermenigvuldigden zich snel*. Het heeft dus niets te maken met fysieke “vruchtbaarheid”. De vrouw komt pas later in de schepping. Het doden betekent in de psyche de binding tussen het Zelf (☼) en het ego (☺) verbreken. Deze beide polen moeten samenwerken. Pas dan is er snelle spirituele groei mogelijk. Breken deze bindingen, wordt het ego vastgezet in de lagere psyche en stopt de evolutie. Dit kan door energetische beïnvloeding zoals magie. Zit het ego vast begint men te “dolen”. Het leven heeft dan nog weinig spirituele betekenis. Er zijn dan enkel nog de materiële waarden in het leven die dan zeer sterk aanwezig kunnen zijn. Deze mens zal dan enkel nog zijn 2 lagere chakra's in de materie bevredigen en het lichaam en het ego ontwikkelen (de beste, de rijkste, de knapste...). Het is niemand toegelaten het spiritueel ontwaken van anderen te onderdrukken. *Cfr Onozele kinderen of Kaïn en Abel*. Kaïn doodde bewust zijn spirituele ontwikkeling. Hij doolde naar het oosten van Eden en huwde daar met een vrouw van buiten de stam.

...De grond die gij bewerkt zal niets meer opbrengen; een zwerver en een vagebond zult ge zijn op de aarde...

Dit komt uit de sefirot van Abba en Anna (Adam en Eva). In elk leven kan er op een bepaald ogenblik spirituele bewustwording optreden. Dit mag je niet vernietigen noch door druk van de materie of door anderen. Spirituele groei (het ontwaken) is slechts mogelijk in volle vrijheid.

Cfr Mozes aanvaardde zijn taak. Het is het aanvaarden van zijn spirituele groei.

Cfr Mozes: alle pasgeboren mannelijke Israëlieten moesten gedood worden.

Cfr De kindermoord door Herodes (= verstand) is het verhaal van de “onnozele kinderen”.

De spirituele groei wordt meestal “gedood” tussen het 18° en 20° levensjaar o.a. door de druk van de maatschappij. De puberteitsperiode stelt alles in vraag. De revolutie van de jongeren is een belangrijke levensfase.

De kosmos zorgt op gepaste ogenblikken voor de juiste wegwijzers. Heeft iemand spirituele vragen zal die de juiste personen en omstandigheden treffen voor een gepast antwoord. De wegwijzer loopt echter nooit achter een persoon aan die de weg komt verkennen. Die persoon mag op dat ogenblik een andere richting kiezen. Vroeg of laat komt hij toch op hetzelfde punt terug om hopelijk dan de juiste weg te nemen.

Cfr De aartsvaders waren nomaden. Het is het bewustzijn dat zich verplaatst.

Cfr Adam (bewustzijn) verlaat Eva (lichaam) en woont gedurende 120 jaar bij Lilith (ego). De verbinding van Adam met Lilith verwekt demonen (door te reageren vanuit het ego). Er komt geen evolutie van eigenschappen en inzichten. Dan verenigt hij zich terug met Eva. Uit deze verbintenis wordt Seth geboren, die Abel vervangt.

De ziel verhinderen spiritueel te groeien en kennis op te doen is een halsmisdad. Iemand uitschelden of negeren doodt de eigenwaarde van die persoon. Ook angst aanjagen en magie om te kunnen heersen doodt de spirituele ontwikkeling. Het betreft steeds het onderdrukken van iemands spirituele groei. Hiermee ontkent men telkens de zin van het leven.

Het spirituele werkt ook via anti-processen in de materie. Het achterhouden van spirituele kennis aan zij die er om vragen kan doden. Doden kan dus fysiek, psychisch en spiritueel. Telkens verhindert men het groeiproces van het goddelijke. Hier stelt zich de vraag over abortus of euthanasie. Een mens heeft recht op waardig geboren worden en op waardig sterven. Bij elke ingreep moet men zich grondig bezinnen over zijn intenties.

Het 6° gebod ligt op de bewustzijnslijn en op de scheiding tussen ziel en lichaam. Het is van groot belang. Tijdens het leven ontwikkelt ook de ziel zich. Benemen we iemand het leven stopt ook de groei van de ziel.

Cfr Kaïn en Abel: Kaïn als eerstgeborene staat voor het 1° bewustzijn dat geboren wordt; het verstand dat zich ontwikkelt in de materie. Nadien wordt een meer spiritueel bewustzijn geboren: Abel.

In de 1° levensfase bezigt de mens de lichaamsontwikkeling. Nadien komt er een spiritueel bewustzijn dat vaak wordt “gedood” (= niet werkzaam); dat onder de controle van het verstand komt.

Het natuurlijk proces van spirituele groei kan ook van buitenaf worden tegengehouden bv door sektes, grote godsdiensten... Dit gebeurt meestal heel subtiel door het ego van de mensen te bespelen. “Enkel die bij ons horen zijn op het juiste pad. Al de rest is “slecht”. Het leidt tot godsdienstwaanzin.

Cfr Zelfmoordenaars in dienst van Allah: de bommen zijn “de kledij voor het paradijs.”

Ayatollah Khomeini gaf aan zijn soldaten een sleutel in plastic om de hemel binnen te gaan.

Het belemmeren van de spirituele groei kan door:

1° angst aan te jagen met bv de hel.

2° brainwashing. Men volgt iemand slaafs. De spirituele ontwikkeling stopt dan waar de leider het wil. *Cfr Getuigen van Jehovah*

3° een magische tussenkomst door gebruikmaking van elementaire astrale energieën om aspecten van het leven te veranderen. Het is de eigen wil opleggen in plaats van de goddelijke Wil volgen.

4° reclame alles gericht op consumeren zonder nog tijd voor spirituele groei. Het bewustzijn wordt hierdoor aan het ego en de materie gebonden.

5° mensen onwetend te houden. Men kan een vraag negeren of ontwijkend antwoorden.

Het bewustzijn is geen eenheid. Het bestaat uit vele elementen waarvan het centrum zich regelmatig verplaatst. Gaat dit centrum door de astrale sefirot moet het ook de invloed van de magische sefirot passeren. Dit veroorzaakt tijdelijk soms een blokkade. Kosmisch is het voorzien om hiervoor ongevoelig te worden. Geraakt het bewustzijn boven Tiferet betekent dit dat alle negativiteiten van vorige levens geneutraliseerd werden. Onder Tiferet zet het bewustzijn zich vast op de materie.

Cfr Kaïn bouwde een stad

Adam verliet Eva om 120 jaar bij Lilith te verblijven

Alle negatieve aspecten moeten uitgeleefd worden. Dit kan demonen creëren die de spirituele groei vertragen.

Het 6° gebod geldt voor alle eigenschappen die men heeft. Bv iemand uitschelden, belachelijk maken, publiekelijk een blaam geven... Het geldt allemaal als “zondigen tegen het 6° gebod”. Opmerkingen kunnen maar op een gepaste wijze. De mens moet gerespecteerd worden in zijn totaliteit. Hij speelt zijn rol ongeacht zijn voorkomen, gedrag... *Cfr iemand doden met zijn blik.*

7° gebod: NETSACH – EEUWIGHEID:

Gij zult niet echtbreken

Materieel:

Echt = een verbinding, dwz verantwoorde seksuele omgang hebben. Men moet zijn verantwoordelijkheid opnemen, de gevolgen inschatten en de gevolgen hiervan dragen. Men kan niet eenzijdig een verbintenis verbreken. Een akkoord moet gerespecteerd worden.

Een verbintenis kan wel verbroken worden maar met onderlinge toestemming van beide partijen. Dit moet dan zo weinig mogelijk nadelen inhouden voor beide partijen.

Het sefer van herhaling reikt zeer ver in alle aspecten van het leven. Dit geldt voor alle reglementen en wetten in de leefomgeving: een huwelijk, de gemeentelijke reglementering, de wetten van het land, de wegcode...

Dicteert het bewustzijn je anders te doen moet je niet alles slaafs volgen, maar je moet wel een “goede burger” zijn.

Psyche:

Niemand zit hier tegen zijn zin. Zondeval is ‘naar de aardse sfeer doorgaan’. Men heeft je nooit voorgelogen. Iedereen hier aanwezig ging akkoord om af te dalen en stelde zich ter beschikking van het goddelijke plan. Het is het offeren van een dier of van je eigenschappen.

Vandaag leven we allen een beetje in echtbreuk. We vergaten waarvoor we kwamen. We gaan eerst zorgen voor onszelf. Loon naar werken. Boter bij de vis. De meesten vergaten waarvoor ze kwamen. Daarom betekent ‘niet echt breken’ het herstel ondersteunen.

Eens je huwt houd je rekening met de andere. Je kan dan niet meer egoïstisch zijn. Nadien zijn er de kinderen waardoor je nog meer je verantwoordelijkheid moet opnemen. Kinderen zijn hulpmiddelen om je ego te leren te overmeesteren. Huwen is nog niet zo slecht. Heilige sacramenten dienen ter ondersteuning van de band met het goddelijke.

De psyche bestaat uit de vormgevende zuil (♀), de bewustzijnslijn en de actieve zuil (♂). Deze zijn soms niet in evenwicht. Streef naar een bewustzijnsverplaatsing via de centrale bewustzijnslijn voor een psyche in evenwicht. De vrouw en de man verschillen van visie. Men moet rekening houden met de andere partij. Maak het bewustzijn los van het ego in functie van de andere. Zo ontstaan er nieuwe bewustzijnsactiviteiten. Dit maakt van het huwelijk een sacrament; heilig in alle religies.



Homoseksualiteit:

De ziel is in een vorig leven te ver afgedwaald van het centrum. Om het evenwicht te herstellen incarneert de ziel in een “fout” lichaam. Zo komt de vormgeving (♀) in een actief lichaam (♂) of omgekeerd. De traditie wil dat deze relaties

kinderloos zijn zodat de ziel in evenwicht kan komen. Van anderen vraagt dit een zekere tolerantie. Wordt een kind in een homorelatie geplaatst is dit een eenzijdige beslissing. Of dit een gezonde situatie is of niet is moeilijk in een wetgeving te zetten.

Een geslachtsverandering is altijd een ingreep op de natuur.

Een man heeft altijd vrouwelijke eigenschappen en een vrouw heeft altijd mannelijke eigenschappen. Ze leren van elkaar. Ook de meest moeilijke aspecten worden geleerd bij de partner. Beiden hebben hierin een taak om het bewustzijn los te koppelen van het ego en op een hoger niveau te brengen. Voldoet hierin slechts één van de partners is het soms beter het huwelijk te ontbinden.

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| De ziel is vrouwelijk | het lichaam is mannelijk |
| Hogere ziel is ♂ | hogere deel is ♂ |
| Lager deel is ♀ | lager deel is ♀ |

Bij de incarnatie draagt Adam het bewustzijn en de wijsheid; Eva de inzichten en eigenschappen. Zij moeten verbonden blijven. Het ♂ deel ego en het verstand binden zich aan de materie. De mannin bindt zich aan het verstand. Dat gebeurt bij het begin van het leven. Het lichaam en het verstand ontwikkelen zich eerst. Pas later komt de spirituele ontwikkeling. Wanneer Kain met een vrouw huwde van buiten de stam, betekent dat men niet trouw is aan de zending. Is men trouw aan zijn zending, mag men zich niet binden aan zijn inzichten en materiële eigenschappen (♀).
Cfr Bijbel: "De vrouw kan de hemel niet binnengaan." Inzichten en eigenschappen zijn nodig om het lichaam te besturen, maar blijven beneden.

8° gebod: HOD – WEERKAATSING:

Gij zult niet stelen

Stelen = zaken toe-eigenen die je niet toebehoren.

Materieel: Als mens heb je altijd recht op voedsel! Zie ook 10° gebod, maar ieder het zijne, zoniet ontstaat er chaos.

Psyche:

Lijn je je op aan de goddelijke wil, krijg je alles wat je nodig hebt om je rol te spelen. Daarom moet je niet gaan stelen. Wees tevreden met wat je hebt. Je mag wel iets willen bereiken. Kennis of spirituele vermogens die niet de jouwe zijn je toch toe-eigenen is stelen. Spiritueel vermogen kan enkel verworven worden door natuurlijke evolutie, niet door training want dan is het egogebonden. Kennis wordt gestolen op meerdere vlakken, waarbij de eigen versie meestal verschilt van de waarheid. De waarheid gaat altijd boven alles. Sommigen gaan overal iets halen dat hen uitkomt om er daarna mee te kunnen uitpakken. Ze houden de interessante dingen over en mengen het tot iets egostrelend; de Madonna-Spears kabbala. Vandaag zijn we Moslim, morgen Boeddhist. Wanneer het tot de praktijk komt zijn we weg want dan wordt het vervelend en veranderen we van geloof. Uiteindelijk moet je niets worden, want in elke cultuur zit iets. Blijf bij je godsdienst, maar kijk er doorheen. Verander niet van godsdienst want dan moet je eerst weer de vorm en de buitenzijde leren kennen. Het is tijdverlies. Onderhoud de feestdagen want het zijn innerlijke stappen die je aan het innerlijke proces herinneren. In alle grote godsdiensten vind je de grote feesten terug.

9° gebod: JESOD – GRONDVEST:

Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste

Het 9° gebod ligt op de BWZ-lijn en is dus zeer belangrijk.

Materieel:

Een valse getuigenis is niet de waarheid dienen. Het brengt je soms in gevaar. Het is altijd een manier om iets belangrijk te zeggen.

Bv de stafchef van Rommel, Hans Speidel, was betrokken bij een aanslag tegen Hitler. Hij moest vluchten en kwam terecht in een klooster nabij de Bodensee. Hij bleef hier een tijdje ondergedoken tot de Gestapo hem op het spoor kwam. De Gestapo wilde een onderzoek in het klooster, waar hij ondertussen weer weg was. De Gestapo vroeg de abt van het klooster waar Speidel naartoe was. Verraadde de abt hem was zijn leven in gevaar. Maar hij mocht ook niet liegen. Zijn antwoord luidde: "Waar hij naartoe wilde heeft hij niet gezegd."

De abt redde door dit antwoord levens zonder te liegen. Hans Speidel werd in 1955 opperbevelhebber bij de NATO en stierf in 1984.

Niemand mag je de waarheid onthouden die je toekomt. Dwz dat je alles moet zeggen. Informatie die nefast is voor de mensen moet je niet doorgeven. 'Je kan zeggen: ik weet het niet.' Vertel ook geen onwaarheden over anderen. Het creëert een negatieve sfeer. Je mag niet oordelen. Anderen zijn er en ze reageren anders. Maar 'anders reageren' is niet verkeerd.

Psyche:

Valse getuigenissen zijn theorieën die mensen bezigen om rond zichzelf te kunnen draaien of rond een leider. Het misleiden van mensen op spiritueel gebied; spiritueel charlatanisme; misplaatste rituelen in een selecte groep zijn valse getuigenissen. Groei is maar mogelijk in vrijheid. Men moet kunnen gaan eten (spiritueel) waar men wil. Gebeurt het uit eigenbelang, rijkdom, macht, privileges, waar de hogepriester op de 1° rij moet zitten, zit het niet pluis. Priester zijn is slechts een functie. Het heeft te maken met buitennatuurlijkheid ipv bovennatuurlijkheid. Het is een valstrik. Laat het los. 'De geselecteerden', de sekten enz... het is allemaal onzin. God roept iedereen en de mens verkiest zichzelf niet. God is van iedereen. De bedoeling van elke discipline is loskomen van het ego. Ben je uitverkoren hemelt men het ego op. Er zijn Messiassen maar ze komen niet op TV. Ze handelen met hun hart. Een spirituele leider zoekt altijd volgelingen om zijn ego op te krikken. Vaak profileren ze zich als Messias en misleiden ze de mensen. Ze leggen altijd valse getuigenissen af. (Zie ook 6° gebod.) De volgeling voelt de spirituele onderdrukking niet. Een echte leider toont je de weg en laat je voorbij gaan. Een valse leider handelt uit eigenbelang en laat zijn volgelingen niet voorbij gaan want dan vormen ze een bedreiging voor hem. Dit gebeurt op kleine en op grote schaal.

De Zuivere Leer werd gematerialiseerd en verkondigd in dogma's met angst voor het helle vuur. De ware Leer zegt nochtans dat God nooit straft. De "boom" is een eenheid van genade en oordeel in evenwicht. Fouten kunnen dit evenwicht alsook de volgende levens verstoren. De Voorzienigheid stuurt altijd alles bij.

De naam van God werd/wordt voortdurend gebruikt om oorlogen en alle soorten van onrecht te verantwoorden. Bv de *Katharen of de kruistochten. Toen de edelen in Constantinopel toekwamen wilden ze eerst een akkoord over de verdeling van de buit. De bevrijding van het H.Graf was dus een bijkomstigheid.*

Verdwijnt de inhoud; overheerst de vorm. Dit gebeurt in elke godsdienst. Het verhindert het groeiproces. Neem je hieraan deel word je zelf ook vastgezet. Dat moet je je in een volgend leven weer "losmaken". Geef dus aan anderen geen ander doel in het leven dan het echte doel:

Het goddelijke vertegenwoordigen op aarde.
Wees IN de wereld, maar niet VAN de wereld.
Spirituele groei is een gevolg en geen doel.

Alle oefeningen rond zogenaamde spirituele groei zijn egogebonden en alle egogebondenheid (Jesod) is een valse getuigenis.

10° gebod: MALCHOET – KONINKRIJK:

Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw

Materieel:

Letterlijk: niet jaloers zijn op andermans bezit. Niet: 'Ik zou toch liever dit of zo...' Je eigen bezit is nodig om je eigen doel te bereiken. Dit is karmisch gebonden en dus individueel. Iedereen draagt zijn eigen lot in functie van de rol die hem werd toebedeeld.

Cfr Een acteur moet niet jaloers zijn op een andere acteur met een glamoureuze rol. Elke rol is belangrijk om het geheel te kunnen spelen.

Alles is aan cycli gebonden. Chronos eet zijn kinderen. Het betekent voor ieder van ons alles weer moeten afgeven op het einde van de rit, ook het goede. Het is een moeizaam proces. Je mag niet vergeten wat je komt doen. Dat geldt voor iedereen. Het is voor iedereen verschillend doch in essentie gelijk. Uw wil geschiedde op aarde en in de hemel. Kether weerspiegelt zich in het Malchoet. Het wordt verklaard in het boek des verbonds. Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen, want het staat los van God. Een vreemdeling zult gij niet benauwen.

De verschillende rollen zijn nodig. Iedereen heeft zijn plaats in de wereld op het juiste ogenblik in functie van zijn karmisch patroon en doelstelling. In het leven kan men op verschillende niveaus een doel bereiken in functie van zijn bewustzijn. Verplaatst het bewustzijn zich, komt er een ander doel/lot afhankelijk van de plaats waar je bent en de behoefte in de totaliteit van de bevolking. Diversiteit en dualiteit zijn noodzakelijk voor een geleidelijke groei in de maatschappij. Waren alle rollen gelijk, stond de maatschappij stil. Was iedereen rijk, wilde niemand nog werken en viel alle productie stil. Iedereen is door de Algemene Voorzienigheid geplaatst in een rol op een plaats en tijd voor een evolutie van zijn ziel. Er bestaan schijnbaar negatieve toestanden. Die lokken handelingen uit om boven het ego uit te kunnen stijgen, bv ziekenzorg, hulp bij rampen. Die toestanden laten mensen de keuze tussen de materie, hun egobehoeften en die van anderen. Op die manier kan je groeien. Je kan het lot niet ontlopen maar je kan het wel overstijgen. Hiervoor krijg je een gepast lichaam. De bouwstenen worden door de ouders geleverd. Hoe de "stenen" gelegd worden kies je zelf. Met plastische chirurgie kan je veel veranderen/verbeteren, maar je kan ook een "monster" creëren. Geen enkel lichaam vertoont gebreken. Wat is, is nodig voor jezelf.

Psyche:

Het begeren van andersmans goed is een ontkenning van de goddelijke aanwezigheid op alle bestaansniveaus. Je kreeg al het nodige mee. Het is maar geleend voor de plaats en tijd die nodig is. Bv een jong lichaam kan fysiek meer dan een oud lichaam. Niets materieel kan worden meegenomen. Het is dus zinloos om jaloers te zijn. Jaloezie stelt de goddelijke Rechtvaardigheid in vraag. Het is een ontkenning van het goddelijk Plan. Iedereen heeft het nodige om het goddelijke in de materie te brengen. Dit kan bewust of onbewust gebeuren. Het leven heeft voor iedereen beperkingen, maar juist daardoor kunnen we leren.

Bv haal je in de humaniora op alle vakken 95% wordt het een moeilijke keuze in welke richting je verder zal studeren. Soms doe je dan helemaal niets.

Staan alle wegen open blijf je meestal ter plekke. Alle beroepen zijn nodig en alle mensen evenwaardig in de taak die ze uitoefenen. Vaak worden mensen gemeten aan hun sociale status, hoeveel ze verdienen, hun functie. Dit zijn materiële doelstellingen. Mensen in evolutie hebben meestal een moeilijker leven. Zij kunnen het aan en dan komen er grote moeilijkheden om te groeien. Wij kunnen dus niet oordelen over anderen. Ook zij krijgen wat nodig is in dit leven om te groeien en te leren. In iedereen huist de Christus of het goddelijke. Wat je doet is niet belangrijk, wel hoe je het doet.

- O -

De 10 Geboden werden aan Mozes “gesproken”. Zij werden door Mozes in het Boek des Verbonds becommentarieerd. Het Verbond is een afspraak tussen de Israëlieten en Jahweh. Om dit aan de Israëlieten te verduidelijken moest Mozes bewustzijn verlaagd worden. Hij daalde opnieuw van de berg af. Symbolisch werd hiervoor een lam geslacht dat moest leegbloeden.

Lam = dierlijk = lichaam

Leegbloeden = het dierlijke afhouden. Het moet van goddelijke afkomst zijn.

Bloed = de drager van het leven. Het wordt vervangen door goddelijk bloed.

Het dierlijk bewustzijn wordt geofferd. Het vlees (materie) wordt verwijderd en men gaat zoeken naar de kern.

Het 1° Verbond werd gesloten met Abraham. Zijn naam was ABRAM die werd veranderd naar ABRAHAM (*getalwaarde 5*). De mensen vandaag vergeten deze symboliek om achter de materie te kijken. Ook de besnijdenis is hiervan een symbolische uiting. Het wordt uitgevoerd bij de mannelijke baby's (= bewustzijn). Men gaat naar de KERN van het leven die achter het vlees ligt. Het uiterlijke wordt weggenomen. Bij de Joden wordt dit op de 8° dag na de geboorte uitgevoerd. *In het scheppingsverhaal staat telkens van de 1° tot de 6° dag: “... en God zag dat het goed was”. Op de 7° dag staat deze vermelding niet omdat die nog niet af is. Wij zitten nu in de 7° dag om de eenheid tussen het goddelijke en de materie te verwezenlijken. Het zoeken naar de kern van het bestaan is een aspect van de 7° dag.*

De 8° dag is het ontdekken van die kern. De 8° dag is de wereld na deze waar alles op een hoger niveau zal trillen. Dit is de 5° dimensie. Daarom staan er in de Bijbel geen getalwaarden hoger dan 400. 4 is de symbolische waarde van de 7° dag (materie).

6° dag = het bewustzijn rond het ego

7° dag = verblijf in de woestijn = de transformatiefase

8° dag = het hemelse binnengaan = de besnedene van geest

Iemand met zijn bewustzijn op Tiferet handelt automatisch in functie van het goddelijke. Het staat in zijn hart gegrift.