

31 De berg Sinäi.

HERHALING

1. Het verblijf en de slavernij in Egypte
2. Het verzamelen voor de doortocht
3. De doortocht door de Rode Zee
4. Het verblijf aan de voet van de berg. Het centrum van het bewustzijn zal zich hier plaatsen. Mozes zal de berg op gaan.
5. Het hoger bewustzijn is in staat zich op Tiferet te plaatsen en contact te krijgen met de Kennis. De Kennis en de inzichten komen van boven. Er is contact met het goddelijke. Nadien moet alles ook in de praktijk worden gebracht.
6. Het karma wordt opgelost in het “vagevuur”. Het is nodig dat er op dit niveau geen karma meer wordt aangemaakt. Pas dan kan men Israël binnengaan.
7. Dit gebeurt “3 maanden” na de doortocht. Dan zit men in de “zomer” en kan men de vruchten plukken. Dit wordt in de Bijbel (*Ex 19*) verhaald als “DE VERSCHIJNING VAN JAHWEH OP DE BERG SINAI”
8. De Israëlieten worden klaargemaakt voor de klim. Hiervoor gaat Mozes meerdere malen alleen de berg op.

De berg Sinäi.

- 1) *Ex 19:5 ...indien Gij mijn stem strikt gehoorzaamt en mijn verbond onderhoudt, zult Gij stellig uit alle [andere] volken mijn speciale bezit worden...*
Mozes daalde de berg af en gaf de boodschap door
- 2) *Ex 19:10... “Ga naar het volk, en gij moet hen vandaag en morgen heiligen, en zij moeten hun mantels wassen.”*
Ex 19:11 “En tegen de 3° dag moeten zij gereed blijken te zijn, want op de 3° dag zal Jehovah voor de ogen van het gehele volk op de berg Sinäi neerdalen.”
Kleding wassen is het zuiveren van de aura. De kleding is de ziel.
Cfr Bij het betreden van de kerk staat een wijwatervat om de ziel te zuiveren
De ziel moet afstand nemen van de materiële wereld. De 3° dag is overmorgen. De actie komt 3 dagen ervoor. De inwijding wordt voorbereid. De hogere bewustzijns-elementen zullen dit intens ondergaan. De lagere bewustzijns-elementen worden hierdoor weinig of niet beïnvloed.
- 3) *Ex 19:12 ... “Wacht u ervoor de berg te beklimmen en raakt zijn rand niet aan. Ieder die de berg aanraakt zal beslist ter dood worden gebracht.”*
19:13 ... “Wanneer op de ramshoren wordt geblazen mogen zijzelf op de berg toetreden.”
De Israëlieten die nog niet klaar zijn voor de klim moeten wachten. Het contact met het goddelijke (vuur) is zeer ingrijpend en dus gevaarlijk als men er niet klaar voor is.
Cfr In de synagoge moet men een hoofddekseel dragen. In onze westerse kerken zet men het hoofddekseel af. Waarschijnlijk door een andere interpretatie, waarbij het goddelijke wordt voorgesteld als koninklijk.
Dit is ook een waarschuwing voor de mens om niets te forceren. Ook in meditatie komt het product van het ego naar voren als er beelden worden waargenomen.
- 4) *Ex 19:15 ... ”maak u gedurende de 3 dagen gereed. Gij mannen nadert niet tot een vrouw.”*

♂ staat voor het bewustzijn; ♀ voor de eigenschappen en inzichten. Er is evenwicht, rust en orde nodig in de psyche.

Cfr Een inwijding wordt meestal voorafgegaan door een periode van rust, afzondering, retraite.

- 5) *Ex 19:16 “Nu geschiedde het op de 3^o dag, toen het morgen werd, dat er voorts donderslagen en bliksemstralen kwamen en [er was] een zware wolk op de berg en een zeer sterk horengeschal”...*

Donder: de psyche wordt behoorlijk door mekaar geschud.

Bliksem: het goddelijk vuur

Bazuin: = lucht = HR

- 6) *Ex 19:17 “Mozes leidde nu het volk de legerplaats uit, de [ware] God tegemoet, en zij stelden zich vervolgens aan de voet van de berg op.*

Zij moesten allemaal mee het goddelijke ingrijpen elk op hun eigen niveau ervaren.

- 7) *Ex 19: 18 “En de berg Sināi stond geheel in rook”...*

Jahweh = vuur

Psyche = water vuur + water = stoom = wolk

De wolk is ook een sluier die geen direct contact met het goddelijke toelaat.

- 8) *Ex 19:20 ... “Toen riep Jahweh Mozes naar de top van de berg, en Mozes klom vervolgens naar boven.”*

Ex 19:21 “Jahweh zei nu tot Mozes: “Ga naar beneden, waarschuw het volk dat zij niet trachten door te breken om eens te kijken en velen van hen zouden moeten vallen.”

Ex 19:22 “En laten ook de priesters, die geregeld Jahweh naderen, zich heiligen opdat Jahweh niet tegen hen losbarst”.

Iedereen die er niet klaar voor is mag de berg niet opklimmen. De toorn van God is angstaanjagend.

- 9) *Ex 19:24 ... “Ga, daal af, en gij moet naar boven komen, gij en Aäron met u; maar laten de priesters het volk niet doorbreken om tot Jahweh op te klimmen...”*

Aäron was het sterke bewustzijnelement dat zich in de materie ontwikkeld had. Hij begreep de taal van het fysieke nog. Mozes (hoger bewustzijn) had daar veel meer moeite mee.

Alle Israëlieten plaatsten zich aan de voet van de berg, ook de bewustzijnelementen die normaal contact hielden met het fysieke.

Mozes ging naar Tiferet = contact met het goddelijke.

De engelen hadden de taak om de Israëlieten tegen te houden die nog niet klaar waren om op dit bewustzijnsniveau te stijgen. Het is niet de bedoeling om bewustzijnelementen (Israëlieten) te vernietigen. Zo wordt alles in gereedheid gebracht voor de GROTE INWIJDING.