

19. Wat is onze levensopdracht?

De Schepping begon zich uit te drukken op het ogenblik het goddelijk Licht Malchoet HR bereikte. Dit is ook Keter van de materiële wereld. Dit is het 1° deel van de grote cyclus. Tijdens het 2° deel van de grote cyclus moet ALLES worden teruggebracht naar het goddelijk niveau. Dit is de grote jubilee. Deze terugkeer is eigenlijk een uitdeining. Op een zeker ogenblik zal het hemels niveau de goddelijke trilling krijgen, het paradijselijk niveau een hemelse trilling en de materiële wereld zal een paradijselijke trilling krijgen. Op dat ogenblik gaat de materiële wereld over van 3 naar 5 dimensies.

Het Goddelijk Licht = de Goddelijke Wil = Ejn Sof Aur. Het zal doorstromen tot in de materiële wereld. Het is niet zichtbaar voor de mens omdat die trillingen veel te hoog zijn. Door de differentiatie zal alles (= *alle - lessen*) zich langzaam polariseren. Elke les die ieder individu zal leren is verbonden met de lessen van alle anderen. Alle opgedane kennis zal uiteindelijk gedeeld worden.

Het Goddelijke Licht stroomt door alle rijken en bevat een enorme potentie aan niet-gemanifesteerde energieën. Alle hinderpalen in het leven zijn trappen op de Jakobs ladder. Ze zitten in jezelf. Het zijn tussenstappen naar de Christus in jezelf.

Al het natuurlijke vindt zijn oorsprong in het goddelijke. Mineralen, planten, dieren, mensen... alle natuurlijke vormen streven naar volmaaktheid. Ook de mens streeft naar "de volmaakte mens", ADAM KADMON. De volmaaktheid is in alle natuurlijke vormen in potentie aanwezig, ook in de goddelijke vonken. Om de volmaaktheid te ontwikkelen moeten de omstandigheden gecreëerd worden. (*Zaadjes van planten of bloemen streven naar de volmaakte plant of bloem.*) Deze evolutie kan ook in andere dan de aardse sfeer gebeuren. Ieder mens ervoer reeds een bewustzijnsontwikkeling in een andere wereld. De ervaringen zijn altijd juist gepast aan de persoonlijke evolutie. Elke cel heeft een bewustzijn en mag dus niet veranderd worden.

De opbouw van de wereld en de mens als lichtkanaal.

De Kosmos ontvouwt zich vanuit Keter van Atsieloet doorheen de rijken tot in de materiële wereld. Vanuit Keter van Atsieloet zigzagt het Licht naar beneden om de goddelijke Manifestatie uit te bouwen tot het laagste punt (Malchoet van Malchoet) vanwaar het Licht terugkeert om in de materiële wereld een EVOLUTIE op gang te brengen of om deze te VERVOLMAKEN. Hier begint de schepping van de materiële wereld waarbij de cellen gaan evolueren van lage planten naar hogere planten enz... Op elk niveau heerst er een klipotische situatie. Dit is een belemmering van de lichtstroom. De 4 stromen vernoemd in de Bijbel symboliseren het zigzaggend goddelijk Licht.

De materiële wereld moet zich ontwikkelen tot de natuurlijke wereld. Dit gebeurt in fasen van onder naar boven. De natuurlijke wereld is de materiële wereld waarin het bewustzijn zich ontwikkelt. We krijgen dan onvoltooide werelden die zich een na een zullen ontplooien. Op het diepste punt van de materiële wereld zitten de atomen (materiële wereld). De involutie van de Schepping ontplooit zich met steeds hogere trillingsniveaus van mineraal tot lagere plant, hogere plant, lagere diersoorten, hogere diersoorten tot de primaten. Elk niveau of rijk haalt uit het licht wat het nodig heeft om dit rijk in stand te houden en te doen evolueren. De natuurlijke wereld kan ten hoogste het niveau van de primaten bereiken. De natuurlijke wereld bestaat uit 6 niveaus. Verder kan deze wereld zich niet ontwikkelen door gebrek aan Licht. In de materiële wereld is het Licht minder krachtig maar toch voldoende voor een evolutie tot Keter van de materiële wereld. Het is evenwel **onvoldoende** om de natuurlijke wereld terug naar het goddelijk niveau te brengen. De materiële wereld zal maximaal evolueren tot het niveau van de primaat. (= de 7 onvoltooide werelden). Om deze wereld naar een hoger niveau te brengen is een bemiddeling van DE



MENS nodig, niet als fysiek lichaam (= materiële wereld) maar als ziel. De mens is een rechtstreekse binding tussen het goddelijke en de natuurlijke wereld. De mens in de natuurlijke wereld verschaft het Licht of de trillingen nodig voor de verdere evolutie van de natuurlijke wereld boven de materiële wereld. In functie van het ras waartoe een mens behoort is hij een LICHTVERSTERKER. Hij versterkt die trillingen die het ras toelaten te versterken.

De lichamen zijn een deel van de natuurlijke wereld. Zij zijn de “behuizing” van het bewustzijn. De lichamen zullen dus ook een evolutie kennen binnen de natuurlijke wereld en de 6 niveaus doorlopen tot het hoogste niveau, dat van de primaten. Deze primaten moeten worden aangepast opdat zij drager zouden kunnen worden van een menselijke ziel. De ziel moet zich in dit lichaam kunnen uitdrukken. Dit gebeurt door diegenen die het leven “uitzaaien” vanuit de kosmos.

Een beschaving die een hoog niveau bereikte zal het zonnestelsel koloniseren en die planeet uitzoeken die menselijk bewustzijn kan dragen. Zij zullen zich op die planeet vestigen, de atmosfeer onderzoeken en aanpassen. Tegelijk is er onderzoek naar de lichamen en hoe die moeten worden aangepast om menselijk bewustzijn te kunnen dragen. Dit gebeurde in werelden ver van hier. Het beste en mooiste werd meegebracht naar hier door zij die het leven uitzaaien doorheen de kosmos. Zij komen op een materiële wereld terecht met een klein beetje natuurlijke omgeving. Zij vormen die om tot een planeet die bewust leven kan dragen. Dan kunnen zielen incarneren en zich uitdrukken doormiddel van die lichamen.

De aardse sfeer werd gekoloniseerd door Sirius. De bewoners van Sirius hebben op onze planeet de natuur en de lichamen aangepast opdat die zich zouden kunnen ontplooiën. Een dier is bewust, een mens is bewust dat hij bewust is. Een mens kan zichzelf zien in de wereld en tussen verleden en toekomst. Een dier kan een oorzaak niet zien in het verleden noch de gevolgen van zijn daad naar de toekomst toe.

De mens draagt het paradijselijk niveau mee en kan zich dus iets “verbeelden”. Dit is een beeld vormen, vormen maken. Dit kan naar het verleden en naar de toekomst toe. Dit betekent dat de mens de gawe heeft de gevolgen van zijn daden te zien, evenals de oorzaken van de huidige situatie. Hier kunnen we uit leren of vooruit zien om problemen te vermijden.

Het doel van de mens in de Schepping is niet alleen lessen te leren en het goddelijke te vertegenwoordigen maar ook om het goddelijk Licht naar de aardse sfeer en het zonnestelsel te brengen. Hierdoor kan het zonnestelsel en de aardse sfeer verder evolueren. Daarom zijn er thans veel mensen op aarde (meer Licht) en worden de rassen en gemeenschappen door elkaar gemengd (alle frequenties op alle plaatsen). Dit alles gebeurt in functie van de evolutiesprong van de aardse sfeer, waar ook de mens in meegaat. De mens zal alles verder tot vervolmaking brengen.

Er zijn nu meer mensen op aarde en ook steeds meer “volmaakte lichtkanalen”. Er zullen in de toekomst nog meer volmaakte lichtkanalen op aarde incarneren. Zo komt de materie langzaam los van het lage trillingsniveau om te evolueren naar het paradijselijk trillingsniveau en zo naar het hemelse en het goddelijke niveau. De “volmaakte lichtkanalen” hebben een specifieke taak, nl om in de materie verankerde zielen langzaam los te maken.

Er zijn nu meer mensen op aarde en ook steeds meer “volmaakte lichtkanalen”. Er zullen in de toekomst nog meer volmaakte lichtkanalen op aarde incarneren. Zo komt de materie langzaam los van het lage trillingsniveau om te evolueren naar het paradijselijk trillingsniveau en zo naar het hemelse en het goddelijke niveau. De “volmaakte lichtkanalen” hebben een specifieke taak, nl om in de materie verankerde zielen langzaam los te maken.

Cfr GoHoLaZe: het rollenspel wordt gespeeld om mee te helpen aan de evolutie van het domein.

De ziel/mens is het rechtstreekse lichtkanaal dat tegelijk lessen leert en bovendien de taak heeft om te vergoddelijken en te vergeestelijken. De Goddelijke vonken zijn het Lichtkanaal of de verbinding tussen Atsiloet en Assieja. De mens kan zich als lichtkanaal openstellen. Hij wordt geacht de hemel op aarde te brengen. Dit geeft onmiddellijk veranderingen in de kosmos. LICHT MOET STROMEN zoniet verzuurt en verdort de mens. Wees een kanaal en geen zwart gat, want een zwart gat houdt alles op en begint te stinken. Frustraties, angsten, spanningen, pijnen enz... zijn van dit soort verzwarende energieën. Ze houden een mens op een laag BWZ-niveau. Maar een mens kan dus meewerken aan de



vergeestelijking en vergoddelijking van de Schepping. Enkel door hier te zijn, werkt de mens mee aan de evolutie, op voorwaarde dat hij zich niet afkeert van het goddelijk Plan. Hoe meer mensen zich openstellen als kanaal, hoe sneller de evolutie verloopt. Dit is de taak van de mens. Mensen zijn vaak bezig met andere zaken dan het goddelijk Plan. Dat mag maar deze zaken mogen niet het doel van het leven zijn.

De initiële taak van de mens is het goddelijke in de materiële wereld te brengen om die te vergeestelijken en te vergoddelijken.

Ieder van ons doet dit, doch voor een beperkt deel omdat ons lichtkanaal nauw is. De mens is drager van het Licht. Hij draagt bij tot de evolutie en de terugkeer van de zielen. Dit is één van de grote geheimen van de Schepping. Dit verantwoordt het verblijf van elke ziel in de aardse sfeer. Hoe onbenullig een leven ook mag LIJKEN het draagt altijd bij tot de evolutie van de mensheid; een kort leven of een “slecht” leven, zonder deze ziel was de Schepping onvolledig. Het is dus niet aan de mens om te oordelen of iemand het recht heeft op leven. Elke mens is een uitdrukking van het goddelijke, maar heeft een eigen wil om zijn bewustzijn te verhogen of te verlagen. Vindt hij zijn ego belangrijker belandt hij in de lagere hellen. Elke dag worden alle situaties getoond zodat we inzicht krijgen in oorzaak en gevolg. Dat bepaalt mede het lot. In dit leven of in een volgend leven zal alles moeten worden rechtgezet.

Alles wat in de leemte afdaald en het EIJN SOF AUR kan ontsluiten, kan alles vanuit het EIJN SOF AUR materialiseren. Dit gaat samen met een BWZ-niveau op het hoger zelf. De mens is koning en slaaf van de Schepping. Hij heeft alles te zijner beschikking. Maar om misbruik te voorkomen wordt hem die kennis ontzegd. De beperkingen in het leven zijn precies hulpen om de juiste weg te vinden. Zo kiest een mens automatisch de weg die hij zogezegd het makkelijkst vindt om te bewandelen.

De Aartsengelen dragen de Schepping uit. Omdat alles met elkaar verbonden is, zijn de Goddelijke vonken die een zeker niveau bereikten hiermee belast. Zij zijn bv “gouverneur” van een planeet of een zonnestelsel. Zij brengen hier hun kennis over.

De Goddelijke vonken op aarde werken collectief aan de vergeestelijking van de aardse sfeer. De “gouverneur” van de aardse sfeer heeft zijn beperkingen. Dankzij de Goddelijke vonken kunnen deze beperkingen worden overschreden. Al wat je uitzendt, keert ooit naar je terug. Al wat je toekomt is een lessenpakket om te groeien. De omstandigheden moet je loslaten. Ontbind je het pakket in goed en kwaad, zend je kwaad uit dat 4 maal versterkt zal weerkeren.

Zonde (kata Hbr.) betekent niet juist zitten.

Wat is de zin van het leven?

- Zo veel mogelijk genieten van de materiële waarden?
- Zich fysiek zo veel mogelijk ontplooiën?

of

- Een taak vervullen?
- De Jakobsladder (de verschillende bewustzijnsniveaus) opklimmen, doorheen de verschillende rijken en in bewustzijn stijgen?
- Lessen leren, kennis opdoen, de eigenschappen naar buiten brengen nodig om terug te keren tot het goddelijk niveau?

Het doel van het leven is met schijnbaar weinig eigenschappen het goddelijke vertegenwoordigen op aarde; het handelend voorwerp te zijn van het goddelijke in de materiële wereld. We moeten het goddelijke vertegenwoordigen op de plaats waar we zijn en in de omstandigheden waarin we worden geplaatst. ‘Op kosmisch niveau handelen’ moeten we eerst op het aardse niveau leren met alle beperkingen eraan verbonden.

De materiële wereld is een leerschool. Wanneer we ons in de materiële wereld evenwel laten verleiden door “de slang” en onze aandacht op de materie richten, maw in de appel bijten, gebruiken we onze eigenschappen enkel voor het lichaam en/of het ego. We moeten dus voorzichtig zijn met egoactiviteiten. Het eb en vloed dat de massa beroert nl bezit, macht, aanzien... voert ons weg van het

goddelijke. Zo verliest men het doel uit het oog en het leven wordt pijnlijk. De mens in de aardse sfeer moet een spiegel leren zijn van God. Daartoe moeten we in eenheid met het goddelijke leren denken, voelen en handelen. We beschikken over alle goddelijke eigenschappen die we leerden tijdens de klim. De indaling van de ziel doorheen de verschillende rijken tot in de materiële wereld kan vele levens duren. Verlaat men het pad om zich te fixeren in de materie kan het veel levens duren alvorens de ziel weer functioneert. Vergeet daarom nooit het doel, nl om te sterven of door het niveau van zuivering te gaan, naar het niveau van de Christuskoning of Horuskoning. Dit is bewust een goddelijke uiting zijn of leven en handelen in eenheid met het goddelijke. (= spreken met Adonai). Dit is het niveau "EEN ZOON VAN GOD". Christus is de naam van de ziel. De ziel moet zich opnieuw verheffen tot het Christuskoningniveau. Niet alle ervaringsdomeinen lenen zich daartoe, maar in deze wereld kan het wel. Dit niveau kan je maar bereiken als je het leven LEIDT in het NU. De psyche kent enkel het nu. Gisteren of morgen bestaat niet.

Op het aardse niveau moeten we de schijnbare tegenstrijdigheden leren overwinnen. Kosmisch gezien bestaat er geen goed of kwaad. Alles is een les of een correctieproces dat op zich in de psyche werd gegenereerd. Werd de les niet geleerd of de fout niet gezien, wordt in een volgend leven de fout in omgekeerde zin aangeboden. Dader wordt dan slachtoffer.

Er zijn ervaringsdomeinen die niet toelaten tot dit niveau te komen. In ons ervaringsdomein kan een fout of een les die niet geleerd werd telkens weer gegenereerd worden. Wij leven in een kosmische leerschool. Vergeten wij dit, verliezen we ons in de materie. Alle ervaringen kunnen benaderd worden vanuit verschillende bewustzijnsniveaus:

- Waarnemen vanuit het egoniveau: Met het BWZ op het egoniveau wordt alles in goed en kwaad opgesplitst. Hierdoor tracht men aan de les voorbij te gaan. De ziel wordt niet wakker. Het mannelijk aspect of de materie overheerst dan.
- Blijft men de binding met het hogere ervaren, kan men trachten de aantrekking van de materie te beheersen en het doel van het leven na te streven. Dan zal niet alles meer ontbonden worden in goed en kwaad in functie van het zelf.

We moeten weten wat we hier komen doen en gepast reageren op alle elementen en situaties die ons worden aangereikt. We moeten situaties of problemen niet ontbinden in goed en kwaad tov onszelf, maar een oplossing vinden in functie van het goddelijk Plan. Een probleem wordt altijd gesteld naar een groep waarbij elk individu betrokken is. Je kan reageren vanuit het ego waarbij je jezelf opstelt als slachtoffer ofwel een oplossing vinden vanuit het hart. Dan zal iedere betrokken partij er zijn profijt uit halen.

Het is belangrijk om zich bewust te zijn dat we op het rad van reïncarnatie (dodenrijk) leven. We moeten ons verplaatsen naar het rad van incarnatie. Hiervoor moeten we doorheen het karma. Het is belangrijk dat we geen extra karma aanmaken. Wij moeten leven zoals het goddelijk woord van ons verwacht. Langzaam zal het goddelijk Licht doorstromen en wordt de psyche gezuiverd. Maw je wordt door het karma gesleurd.

De mens kan zijn bewustzijn van een aards niveau naar een hoger niveau brengen, maar ook omgekeerd naar een lager niveau. De mens kan zich omvormen tot een goddelijk wezen alsook tot een duivels wezen. De keuze is vrij voor iedereen. Dit gebeurt naarmate de activiteiten opgelijnd raken aan de goddelijke Wil of aan zijn aardse behoeften. Brengt men het bewustzijn naar het hemels niveau sterft men tijdens het leven. Men moet dan door het karma. Dit is sterven op het kruis (christelijke leer) of door de Rode Zee gaan en in de woestijn verblijven (Joodse leer). Pas dan is het karma afgewerkt en kan men het Beloofde Land binnengaan. Maar men kan dus ook in bewustzijn afdalen door zich te concentreren op het ego en de materie of op macht over de anderen. Dat is de hel en een miskennis van het 10^e gebod: "*Begeer nooit iemands goed*". Met goed bedoelt men iemands huis of lichaam en met vrouw bedoelt men iemands bezit. Dit is al wat men bezit en waaraan men zich bindt.

Iedereen kan zijn lot ontlopen door:

- INZICHT en daarmee de weg naar Tiferet te bewandelen
- zich OPEN TE STELLEN en op weg te gaan naar zijn kosmische bestemming. Dan kan het bewustzijn zich verplaatsen naar Daat (= meesterschap).

Iedereen heeft de KEUZE. Dit is ons stukje "vrije wil". Het weten brengt verantwoordelijkheid voor het eigen leven!

De vrije wil is de vrijheid zich te binden aan een rijk of zich te bewegen doorheen de verschillende rijken. Het gevolg:

- of de omstandigheden waarin de lessen worden geleerd zijn te binden aan de Algemene Voorzienigheid
- of de omstandigheden waarin de lessen worden geleerd zijn zelf te bepalen in samenspraak met de Individuele Voorzienigheid.

Het betekent zich binden op het rad van wedergeboorte of geboorte. Worden de omstandigheden waarin de lessen worden geleerd binnen de Algemene Voorzienigheid geplaatst, valt men binnen de wetten van de trage evolutie. Bindt men de omstandigheden aan de wetten van de Individuele Voorzienigheid komt men binnen de wetten van de snelle evolutie. Dit is zeker niet de makkelijkste weg. Ofwel is men deel van een aantal schijnbare toevalligheden, waarbij men traag leert. Ofwel gebruikt men wat een mens “toevalt” en komt men in een snel evolutieproces.

In het algemene evolutieproces van het rollenspel zit meteen ook de karmische afwerking, nl het inzien van het levensdoel, het breken van de bindingen, het inlossen van de schulden. Men plaatst zich binnen het evolutieproces automatisch waar men zijn moet. Dit gaat stapsgewijs waarbij men telkens dat doet waarvoor men gekomen is. Langzaam verandert het leven. Langzaam komt men op de middenkolom en zal de Individuele Voorzienigheid beginnen werken.

Men moet rekening houden met het feit dat mensen “anders” kunnen zijn. Andere culturen zijn niet “slechter”. Ze zijn niet ondergeschikt of superieur maar anders. In het groot kosmisch gebeuren worden deze faits divers bv oorlogen, revoluties, opstanden, natuurrampen... als rampen ervaren. Mensen gaan weer naar de kerk wanneer er rampen dreigen. Men gaat zoeken naar een houvast en men wordt zich tegelijk bewust dat er iets meer is dan de materiële wereld. Bv iedereen zag, ervoer en reageerde op een persoonlijke manier op 11/09/01, afhankelijk van het eigen bewustzijnsniveau. Het toonde de betrekkelijkheid van het leven en men ging zoeken naar de zin van het leven. Alle ervaringen in het leven hebben slechts 1 doel: een hoger bewustzijnsniveau realiseren.

Iedereen maakt iets mee en ervaart dit als “de slagen van het lot”. Dit dient enkel om iemand wakker te maken. Bv ziekte heeft altijd verschillende aspecten:

- tijd krijgen voor een andere kijk/inzicht op het leven en zichzelf.
- de mogelijkheid om het materieel aspect van de ziekte te onderzoeken. Het dient de wetenschap tot het verbeteren van het menselijk ras
- eigenschappen van anderen naar buiten brengen: dokter, apotheker, verpleegster, mensen rondom de zieke...
- de keuze tussen het alternatieve of de reguliere behandeling

Door de ziekte kan een financieel tekort ontstaan waardoor bepaalde materiële zaken moeten worden losgelaten. Ziekte heeft nooit één enkel aspect als oorzaak. De oorzaak ligt altijd in de psyche. Wat wij verstaan onder “geluk” ligt altijd in het natuurlijk materiële leven. Wij mogen hiervan echter niet afhankelijk zijn.

De kosmos gebruikt mensen als Hitler, Napoleon, Bin Laden of Dutrou dwz mensen met een dierbewustzijn om algemene veranderingen te veroorzaken. Mensen met een dierbewustzijn denken dat zij handelen vanuit eigen inzichten en voor eigen voordeel en macht. Zij spelen echter een rol die in de Algemene Voorzienigheid tot doel heeft het bewustzijn van de mensheid te verhogen. Ook schijnbaar negatieve gebeurtenissen worden door de kosmos voorzien. Soms worden de plannen herschreven. De 3^o wereldoorlog bv was voorzien maar ging niet door vanwege de BWZ-verhoging die onder de mensheid was ontstaan.

Cfr Het klasniveau wordt bepaald door de houding van de leraar én de leerlingen. Zet de groep zich in wordt het doel sneller bereikt en moeten bepaalde ingrepen niet gebeuren. Is de groep lui of boycot zij de studie, komen er maatregelen.

Het evolutieproces wordt bepaald door de reactie van de mensheid. Alles is daartoe voorzien. Het is een zeer complex gebeuren. Door de veranderlijke reacties en het bijsturen van de Voorzienigheid kan men nooit lange termijn voorspellingen maken. Richt men zijn leven naar bepaalde voorspellingen mist men misschien andere dingen die relevanter zijn.

De Individuele Voorzienigheid bevindt zich in het hemelse. “... de kosmos staat stil...”

De Individuele Voorzienigheid is altijd werkzaam bij iemand die ontwaakt.

Het zijn niet de afgestudeerden waarvoor de leraars nog veel aandacht hebben. Gebruik uw meegekregen eigenschappen ter onderhoud van uzelf en ten dienste van de anderen. Elk nieuw leven biedt vooruitzichten. Aspecten van het verleden komen naar boven op het rad van geboorte en wedergeboorte. Zie ze als oefeningen om uw meegekregen eigenschappen te overstijgen, zoniet geraakt men alsmaar vaster tot men om hulp moet vragen. Een rijke komt moeilijker door de poort van het hemelse dan een kameel door het oog van de naald. Jezus sprak altijd tegen de geest. Wie rijk is aan krachten en machten gebruikt ze en misbruikt ze ook al eens. Het wordt een demon. Hij bouwt een illusiewereld op die hij constant moet voeden om haar in stand te kunnen houden.

Lijn je leven op aan het goddelijke plan. Voor de poortwachter moet men de kameel aftuigen om binnen te kunnen. Magie wordt aangeboden. Leeft men op het ego, hapt men toe. Een dokter mag opereren. Het lichaam is het domein van de mens. De psyche daarentegen moet men niet beroeren. Dat is het domein van de geest.

De 3 paden.

Vanuit Malchoet vertrekken 3 paden. Het enige “goede” pad is de middenweg. De 2 andere paden zijn illusies. Het zijn waanwerelden en geen aangename ervaringen. In functie van het karakter en de rol wordt de mens bij zijn geboorte op 1 van de zijkolommen geplaatst. Op de zijkolommen kunnen we alle types en beroepen plaatsen zoals bv boeren, artiesten, handelaars, rechters, leraars, priesters, filosofen, economen, progressief of conservatief... Omdat de mens (LZ) zich bindt aan de materie ontstaat er een trekkracht. Het gevolg is spanningen op alle niveaus van de kosmos (GR-HR-PR-LZ). Het spanningsveld tussen deze beroepen brengt de evolutie op gang. De middenzuil brengt de goddelijke Wil/Licht naar beneden. Het goddelijk Licht of de goddelijke Wil stroomt voortdurend tot in de materiële wereld en in elke mens. Er moet hoe dan ook tijd blijven voor vergeestelijking en spirituele arbeid. De progressieven zullen te vlug van stapel lopen. De tijd is nog niet rijp voor hun ideeën. De conservatieven willen liever houden zoals het is. Zij belemmeren de evolutie. Er moet dus een gezond evenwicht komen. In functie van de veranderingen die er volgens het Plan moeten komen zullen er al dan niet meer progressieven op aarde komen.

De 2 zijkolommen houden de maatschappij in stand door het produceren van goederen en diensten. Met een natuurlijk bewustzijn is het menselijk bestaan enkel gericht op de productie van goederen en diensten. Hoe hoger de mens in dit raderwerk klimt, hoe meer hij verdient en hoe meer hij kan spenderen. Daartoe zijn nieuwe behoeften, nieuwe goederen en diensten nodig.

Bekommer je je om de materie in je omgeving kan het goddelijke niet tot je doordringen. Wanneer je alsmaar in en om de materie denkt kan de geest zijn werk niet doen. Inzichten moeten kunnen doorwerken. De Sabbat is niet ‘niet mogen’ werken, maar wel even leren stilstaan. Het is tijd maken om de doorstroming te kunnen laten gebeuren. De kinderen van Israël zitten in het materiële van het PR. De rijken kunnen naar onder uitgebreid worden. Men kan de ladder dus opklimmen of afdalen. De materiële wereld kan gecombineerd worden met spirituele groei. Men kan en mag genieten van de materiële wereld, maar niet omwille van de materie:

WEES IN DE WERELD MAAR NIET VAN DE WERELD.

TV en radio zijn niet nodig. Heel veel mensen vinden het een must om bij te blijven; om een wereldburger te kunnen zijn. Maar ook hier dreigt het gevaar dat het wereldse niveau je voor het geestelijke afsluit. Al de materie hoeft niet. Het beheerst te zeer het denken en voelen. Zich bezigen met de materie plaatst ons op 1 van de 2 zijzuilen. Men fixeert zich op de materie en men wil automatisch een ideaal radertje worden in het geheel van de productiemachine. Het is een moeizame evolutie. Want neigt men te veel naar rechts, de zuil van het te veel goed willen doen, dan zorgt de voorzienigheid af en toe voor ‘ernstige feiten’ die je weer meer naar het midden halen. Daarom is het leven voor deze mensen zo afwisselend. Angst voor God, overdreven gehechtheid aan symbolen, rituelen en vormen, islamfanatisme... creëert waanzin. Het stamt van de linker of de rechter pijler.

Verloochen het lichaam noch uzelf. Je taak volbrengen is waardevol. Ontmoet je een fanaticus met snode plannen, moet je assertief opkomen. Of omdat men het van U verlangt en dan zal het ook lukken om met hem te praten. Men moet zich zelf en het leven beschermen. Of het mislukt om met hem te praten omdat het moet gebeuren.

De tekorten die je meekreeg moet je leren overwinnen, pakketje per pakketje. Je moet er iets mee doen. Het lukt wanneer je je eigenschappen offert in de woestijn of ten dienste stelt aan het goddelijke. Zoniet wordt het alsmaar erger en dan gaat men vragen stellen: ‘Wat doe ik hier? Wie ben ik? Waar kom ik vandaan en waar ga ik naar toe?’ En dan zijn er altijd wel die het geheim kennen om je te helpen. Zorgt men via magie dat je ego niet vastloopt, stel je de vragen niet en kan je je ego verder uitleven. De keten naar het volgende leven wordt dan niet gebroken. Het sleurt je in een nieuwe reïncarnatie.

Het linker pad gaat naar HOD, schittering, illusie, negativiteit. Het linker pad is dat van de behouders. Hier huizen de godsdienstfanatici. De mens is slecht en ze slaan zich op de rug. Het is de kolom van het kwade. Hier komt men doorheen alle persoonlijke angsten, fobieën... bv. angst om niet geliefd te worden, om niet aanvaard te worden, om niet mee te kunnen in de maatschappij of in een groep, angst om uitgelachen te worden, angst om iets niet te bereiken, te hebben of te kunnen... Dit is de doorsnee drijfveer van onze handelingen. Mensen zijn soms hard bezig met spirituele beleving enkel uit angst “voor de straf”. Dit wordt door religieuze groeperingen onderhouden. Angst is echter nooit de juiste intentie en geeft aanleiding tot godsdienstwaanzin of zinloos ascetisme (geseling, zelfmartelingen...) Het pad van de angst vergroot het karma.



De rechterkant is NETSACH, herhaling en overwinning. Hier leeft men in de waan dat er van alles overwonnen moet worden. De ziel gaat er constant op “veldtocht”. Door telkens alles te bestrijden worden nieuwe angsten en agressies gecreëerd. Het is een eindeloze tocht.

Cfr Sisyphusarbeid of werk dat men tevergeefs blijft verrichten. De stichter en koning van Korinthe werd in de onderwereld veroordeeld tot een zware rotsblok tegen een steile berghelling op te wentelen, die aan de top telkens weer in de diepte rolde.

Genade is een beter pad dan dat van de angst, maar het leidt niet tot de juiste bewustwording maar tot bv te grote laksheid. Het rechter pad is het pad van de vernieuwers. Het is de kolom van het goede, de barmhartigheid en de zelfverloochening. Het verkleint het karma maar het duurt altijd zeer lang zodat het gevaar bestaat dat je op het pad van de angst terecht komt.

In het katholicisme moet je goed zijn. De gelovigen volgen deze stelling tot ze zichzelf vergeten en instorten. Ze zijn zo goed dat ze de anderen verhinderen lessen te leren. Ze doen alles voor de anderen. Ze blijven doordoen tot ze merken ‘hoe goed’ ze zijn en storten in. Bv. een moeder die het huiswerk van haar kind maakt ontdekt later dat haar kind zo nooit iets heeft kunnen leren en op het examen moet zakken. Het wordt altijd maar erger. De psyche komt altijd maar meer en meer onder druk te staan opdat de roep om Jawe zou groeien. De psychiatrie en de gevangnissen raken alsmaar voller.

In vorige levens liepen we telkens over en weer. Goed en kwaad hielpen ons om ons te centreren op de boom of de Jacobs ladder. Deze herinneringen brengen ons telkens in een situatie waarbij angst of liefde ervaren wordt. Dit is deels afhankelijk van het lot en deels van de vrije keuze, waarbij het lot de vrije keuze zal beïnvloeden.

Enkel het middenpad is de juiste weg. Het middenpad is de thuis van zij die het handelend aspect van het goddelijke in de materie zijn. Op het middenpad staat de MAAN of het ego. Op dit pad kan men in BWZ groeien. Dit kan door de Thora toe te passen. Men moet de identificatie met zijn rol loslaten. Alles aan de rol verbonden moet men los laten. Het 2° chakra (ego) wordt op de proef gesteld. Het betekent trachten te sterven alvorens dood te gaan. Het betekent opklimmen tussen theorie en praktijk, tussen de beide zuilen. Maar al wat denkt te weten, te zijn en te hebben stort dan in. Alle oude gewoonten, ideeën en bindingen vallen weg en laten je los. Het is een moeilijke tijd. Je gaat naar

een heel andere school dan. De ziel kan ook makkelijkheidshalve uitkijken naar een makkelijkere uitgang en reïncarneren of vluchten in een nieuw leven. Maar dan sleept men wel het verleden mee. Het wordt evenwel niet bewust herinnerd. Mensen die zich op het middenpad of het pad van de kennis plaatsen brengen het goddelijke, het hemelse en het paradijselijke naar beneden. Enkel langs dit pad kunnen we Keter bereiken. Daartoe moeten we door het sefirot van Zuivering. Het pad van de liefde noch dat van de angst leiden ons tot dit niveau. Op het pad van de angst beoordeelt men zichzelf zonder genade. Op het pad van de liefde begenadigt men zichzelf zonder oordeel. Enkel langs het pad van kennis is er sprake van BEWUSTWORDING. Dit is ook het pad van het HIER EN NU waarbij men langzaam los komt van het rad van wedergeboorte.

HIER en NU = VRIJHEID = los staan van het verleden en de toekomst.

Hier en nu betekent dat enkel het NU nog invloed heeft op het leven. Dwz dat karma opgelost raakt en dat wat nu gedacht en gedaan wordt los staat van het verleden. Dwz dat wat gedacht en gedaan wordt ook niets meer genereert naar de toekomst toe. Dit is het pad van de vrijheid. Dit bereikt men door EVOLUTIE tijdens verschillende levens, schommelend tussen het pad van de angst en de liefde. Bereikte men in vorige levens reeds een zeker niveau kan men zich door een enorme inspanning in 1 leven losrukken van 1 van de zijkolommen om op de middenkolom te komen.

Het middenpad loopt van het materiële naar het hemelse. We kunnen het hemelse niet waarnemen. Je moet vertrouwen en je laten leiden door het hart en niet door het verstand. Je handelt zonder te oordelen en zonder aan jezelf te denken. Ook het oordeel van anderen telt niet.

Cfr Ben je getuige van een ongeval dan help je zonder oordeel over personen of eventuele nare gevolgen voor jezelf of kritiek van anderen.

De bedoeling is het bewustzijn te verhogen zodat men zijn taak kan vervullen los van het ego. Het ego is nochtans nodig om zijn rol te kunnen spelen. Het mag echter de handelingen niet controleren.

De mens is altijd onderweg naar het hemelse en moet daarvoor altijd door het vagevuur. Het "Pad gaan" is het zich oplijnen aan de goddelijke Wil. Dit gaat altijd door de gevaarlijke zone van het mens-dier bewustzijnsniveau. Dit is ook het pad van de verleidingen in de materie; in het geziene of het ongeziene. Spirituele groei is niet hetzelfde als macht verwerven in het ongeziene. De macht verwerven = egobuilding = eigen wil volgen ≠ van de goddelijke Wil volgen.



Subjectieve begrippen houden een mens tegen zolang men vanuit het ego kijkt. Het evenwicht kan maar komen wanneer men terugkeert naar de "oude waarden" die men onbewust in zich draagt. *Cfr De legendes waarin de held op zoek gaat naar de verloren schat; Parival op zoek naar de Graal.* Na alle moeilijkheden te hebben getrotseerd vindt een mens de schat tenslotte in zichzelf. De moeilijkheden die overwonnen moeten worden zijn de fysieke, emotionele en mentale ervaringen waar de mens doorheen moet. Dan komen discipline en devotie aan bod.

Discipline is de traditie of de geschreven teksten (Bijbel). Leest men de Bijbel letterlijk, dan plaatst men hem in de materie en mist men zijn doel. De tekst moet leven krijgen door de inspiratie. Hiervoor zorgt de Maggid. Wat in de teksten staat moet aangepast worden aan de situatie zodat de teksten "levend" worden. Bv de traditie schrijft voor dat in de inkom van de tempel een "wasbekken" staat. Dit dient ter zuivering van de ziel. In de Joodse traditie heeft men een wasbekken; in de christelijke traditie een wijwatervat.

Devotie is toewijding. Dwz we moeten niet enkel de theorie kennen, maar deze ook in de praktijk brengen. Dit is handelen naar wat je weet. Wordt de kennis niet toegepast is er geen evenwicht. Dit kan niet worden "afgekocht" met een geldelijke storting.

Bewustzijns groei is altijd een gevolg van weten én doen. Zo kan men het hemelse niveau betreden. Elke cultuur heeft hierrond eigen legendes en verhalen. Zij pendelen altijd tussen vorm en inhoud en

komen altijd bij het Zelf uit. Ridders, schatzoekers, prinsen... trotseren alle obstakels om “de schat” te vinden. Die vinden ze uiteindelijk altijd in zichzelf. Alle legendes en verhalen kunnen in hun vorm gezien worden, maar de inhoud kan worden aangepast aan de tijd waarin we nu leven of aan de persoonlijke situatie. Bv de Bijbel nu lezen geeft de symboliek van het tijdsgebeuren weer. Nu zou de Bijbel op een andere manier met een andere symboliek verteld worden. Mensen van nu kunnen veel abstracter denken. Dit pad wordt in legendes, volksagen of sprookjes beschreven en gesymboliseerd als “de verloren schat”. Men had iets maar men verloor het. Bv zeerovers, ontdekkingsreizigers die oceanen, woestijnen en oerwouden overwinnen, Indiana Jones... zij zijn op zoek naar “iets” dat zij na vele omzwervingen bij zichzelf vinden. Het vage gevoel wordt naar buiten geprojecteerd, maar is in feite een inwendig gebeuren. Het pad staat dus voor iedereen open.

Dit is ook het pad “van de priester”, wat niet wil zeggen dat elke priester hier ook staat. Mensen op dit pad zijn priesters in geest. Een leraar wiskunde vb die zich hiervan bewust wordt verlaat zijn vak. Hij blijft zijn vak misschien wel nog doceren, maar zijn doel is niet meer 10/10 behalen maar wijsheid worden. De priester laat de functionele kolommen van angst en liefde los. Mensen worden van boven naar beneden ingewijd. Het doel van het leven is dan niet meer zo veel mogelijk consumeren. Het doel is zich op te lijnen aan de goddelijke Wil en de goddelijke Trillingen naar beneden te brengen. Hierover bestaat geen geheim. “Velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren” Men kiest zichzelf uit. Het goddelijke roept iedereen op maar slechts weinigen kiezen zichzelf uit. Hierin zit de vrije wil of keuze.

Elk leven heeft de mogelijkheid om het bewustzijn tot Tiferet en verder te brengen. Beantwoordt de mens de geboden gelegenheden door grootse daden te stellen, treedt de Individuele Voorzienigheid in werking. Hierdoor neemt de mens zijn eigen lot in handen. Er bestaat altijd een alternatief levensplan. Je kan op het natuurlijk (“in het vlees”) niveau verder leven binnen de grenzen van het natuurlijk lot. Maar je kan ook doorstoten naar het paradijselijk Tiferet. Vanuit Tiferet leeft men zijn lot “anders”, met INZICHT in zijn levensdoel. Deze mens weet wat echt belangrijk is. Met dit inzicht kan men in dit leven starten met het zuiveringsproces en het spirituele aspect laten groeien.

Cfr David en Saul (Samuël 9-24) Saul was de voorloper van David en betekent: leven in de materie (2° chakra = macht). David vluchtte eerst onder de bedreiging van Saul naar Tiferet. Dit is het ontwakend spiritueel bewustzijn. (Zie ook Mozes, Jesus)

Deze mogelijkheid wordt iedereen geboden. Het lot bezorgt iedereen tijdens het leven een kans om in bewustzijn te stijgen. Het doel is Keter PR te bereiken via de centrale kolom van het bewustzijn. Door het lot en de rol die iemand meekrijgt zal de mens zich initieel richten op één van de zijkolommen: de progressieven (R) of de conservatieven (L). Leven in de materiële wereld wil de materiële wereld in stand houden. Leeft men in de onderste bewustzijnsdriehoek groeit men beperkt. De materiële wereld evolueert beperkt. Wil men in bewustzijn groeien moet men zich richten op de centrale kolom. Het “Geheim” van de middenzuil wordt alleen ontsluitend aan zij die zichzelf uitkiezen. Men moet wel in zijn levensonderhoud blijven voorzien. Het aspect goederen en diensten, zo belangrijk in de materiële wereld valt dan weg! Men kiest zichzelf uit door te HANDELEN los van zijn dagelijks leven in de maatschappij. Los van alle karmische patronen; los van alle bindingen en lessen die moeten geleerd worden kan men zich door acties centreren of naar de middenzuil toegroeien. Dit gebeurt doormiddel van het lot; door allerlei moeilijkheden en tegenslagen, ziekte, ongeluk, uitdagingen, verlies, overlijden enz... te overwinnen zowel de eigen tegenslagen als door tegenslagen bij anderen te zien overwinnen. Zo gaat een materiële mens zich vragen beginnen stellen. De MASSA leert door de slagen van het LOT. Het lot is echter niet altijd “rechtvaardig”. De mens op het mens/plant niveau wordt in moeilijke posities geplaatst door de slagen van het lot. Tegenslagen en ziekten zijn dus niet altijd karmisch van oorsprong. Het kunnen elementen zijn die door het lot worden aangeboden om je wakker te schudden en om je natuurlijk leven in vraag te stellen.

- Wie ben ik?
- Van waar kom ik?
- Waar ga ik naartoe?
- Wat doe ik hier?
- Waarom zijn anderen anders dan ik en denken zij anders?

Dit is de stem van BAT KOL - MENS KEER TERUG! De mens die zichzelf uitkiest

- zal langzaam ontdekken wat zijn doel is op deze wereld
- zal inzien dat de Bijbel moet gelezen worden met een spiritueel inzicht
- zal inzicht krijgen in zijn rol en weten wat zijn taak is nl

HET GODDELIJKE VERTEGENWOORDIGEN OP AARDE

- zal weten dat hij alles meekrijgt om zijn rol te spelen, maar ook niet meer dan dat.

Het zijn allemaal kansen op doorgroeien naar een kosmisch of bovennatuurlijk bewustzijn. Dit is klimmen op de Jakobs ladder. Klim je, stijgt je uit boven de massa (*96% van de mensen*). Je past dan niet meer in de groep en je wordt op vele vlakken uitgesloten. *De Hebreëuwers bv zijn "rare gasten"*. Na verloop van tijd beland je in de eenzaamheid.

Cfr Het beklimmen van een berg is in het begin aangenaam met een mooi landschap en fijne begroeiing. Bij de steile piek wordt het moeilijk en onherbergzaam: koud, gure wind, moeilijke weg, alleen – eenzaam.

Koos men voor de beklimming en handelde men effectief, komt er altijd hulp. Deze kan al dan niet fysiek waarneembaar opdagen. Hier begint het werk van de Maggid. Luisteren we naar onze Maggid kan hij het bewustzijn helpen verplaatsen. Zijn 1^o grote stap om het bewustzijn naar Tiferet te helpen is door op die plaats te gaan staan waar we moeten aankomen. Hij zal gebeurtenissen in het leven oproepen waardoor wij ons gaan centreren op de middenkolom. Denken – voelen – handelen komen dan in evenwicht.

Bv een denker zal gedwongen worden iets te gaan doen. Een "doener" zal les moeten volgen.

Bv iemand die naastenliefde predikt zal dit ook zelf moeten doen anders heeft het geen waarde!

De spirituele oefeningen moeten dus ook in de praktijk worden gebracht. De bereidheid om zich op te lijnen aan het goddelijk Plan moet getoond worden. Het duurt echter een tijd vooraleer de bereidheid wordt aanvaard. Dit kan gaan over levensfasen binnen eenzelfde leven, maar kan ook voorbereid worden over meerdere levens.